



BẢN TIN



SINH HOẠT CƯ AN TỰ NGUY

Tổng Hội Cựu SVSQ TB/TĐ/Hoa Kỳ



SỐ 1



BẢN TIN



SINH HOẠT CƯ AN TƯ NGUY

Trong số này:

- ◇ Thư Tổng Hội
- ◇ Thơ Ngỏ của Ban Biên Tập
- ◇ Tin tức và hình ảnh sinh hoạt của Tổng Hội và các Hội Đoàn Cựu SVSQ/Trù Bị/QLVNCH Năm Châu
 - ◇ Đại Hội 2019 Cựu SVSQ/TB, Oklahoma
 - ◇ THT Thăm Viếng TĐ VA-MD-DC
 - ◇ Mừng Xuân Canh Tý, Oklahoma
 - ◇ Bầu Tân BCH TĐ Nam Cali
 - ◇ Đại Hội Cựu SVSQ/TĐ Nam Cali
 - ◇ Hội Cựu SVSQ/TB Washington
 - ◇ Họa Mặt Khóa 17 TĐ
 - ◇ Hội Ngộ Khóa 9 Kỷ Niệm 60 Năm
 - ◇ Sinh hoạt Ái Hữu Thù Đức Oregon
 - ◇ Hội NVQG Arlington, Texas
 - ◇ Sinh Hoạt TĐ NSW Úc Châu
 - ◇ Mừng kỷ niệm TĐ Wichita, Kansas
 - ◇ Phân ưu, Chúc mừng
- ◇ Thơ
 - ◇ Một Chút Tâm Tư CQH
 - ◇ Vòng Nguyệt Quế NHP
 - ◇ Chút Tình Cho Thủ Đức... LPO
 - ◇ Nhập Cuộc Huy Văn
 - ◇ Vĩnh Biệt Bạn Già THT
 - ◇ Bài Tình Thơ Tháng Tư Sương Lam
 - ◇ Tình Thu, Phùng Thụy Khương -Đan Mạch
- ◇ Bài vở, tài liệu
 - ◇ Các Niên trưởng và quân binh chủng
 - ◇ Internet
- ◇ Tin tức, thời sự
 - ◇ Tiến trình Bầu Cử Tổng Thống HK TXT
- ◇ Bình luận, phiếm luận, tạp ghi
 - ◇ Dĩ Hòa Vi Quý TXT
- ◇ Buồn vui đời lính, ký sự chiến trường
- ◇ Tài liệu, quân sự, khoa học, y tế, an sinh
- ◇ Ban BT:
 - ◇ Tổng quát: Chu Quang Đại
 - ◇ Trình Bày: Lê Hoàng Lộc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị: Trần Xuân Thời
Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn: Đặng Xuân Ngô
Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành: Trần Xuân Thời
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát: Phạm Trung Cang
Văn phòng Tổng Hội Cựu SVSQ/TB/TĐ/HK:
P.O.Box 14572, Minneapolis, MN 55414
Phone: (763) 458-1123
Trần Xuân Thời thuducmn@gmail.com



CẢM ƠN

Đây là Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Nguy đầu tiên của Tổng Hội Cựu SVSQ/TB/TĐ tại Hoa Kỳ đến với quý độc giả. Ban Biên Tập thành thật cảm ơn tất cả quý Niên trưởng, Đồng môn, Chiến hữu, và Thân hữu đã gửi bài vở, tài liệu, hình ảnh, video, cho chúng tôi.

Ban Biên Tập dự trù phát hành Bản Tin Cư An Tư Nguy này mỗi 3 tháng. Chúng tôi cảm ơn và rất mong sự ủng hộ, đóng góp, và ý kiến xây dựng của tất cả quý Niên trưởng, đồng môn Cư An Tư Nguy, quý chiến hữu của các Quân Binh Chủng QLVNCH, và quý thân hữu để Bản Tin Sinh Hoạt được phát triển tốt đẹp và phong phú hơn.

Tùy theo chủ trương của Tổng Hội và để phù hợp với khuôn khổ của Bản Tin, chúng tôi xin được phối hợp với tác giả để rút gọn hay sửa đổi khi cần. Bài gửi trễ sẽ được chọn đăng trong Bản Tin kế tiếp. Các bài dài hơn sẽ dành cho Đặc San Tổng Hội trong tương lai.

Xin tiếp tục gửi bài hay liên lạc Ban Biên Tập về:

Chu Quang Đại: Dai Chu <daichu43@gmail.com>
 Lê Hoàng Lộc: longviewle@gmail.com
 Phan Quốc Ý: Y PHAN <Giason90@msn.com>
 Lê Duy Tôn: Le Ton <leton5419@gmail.com>



Kính gởi quý Niên Trưởng, quý Huynh Trưởng và quý Chiến Hữu QLVNCH,

Trích Yếu: Kỷ Niệm Ngày Quân Lực và Cuộc Chiến Chính Nghĩa của VNCH.

Hằng năm, nhân ngày kỷ niệm 19 tháng 6, nhiều đoàn thể chiến sĩ QLVNCH họp mặt để ôn lại quá khứ, kiểm điểm các công tác đã thực hiện trong năm qua và dự trù kế hoạch cho tương lai.

Thông thường ngày Quân lực là ngày thành lập quân đội hoặc là một ngày đặc biệt để vinh danh quân đội của một quốc gia. Ngày Quân Lực Hoa Kỳ (US Armed Forces Day) được định vào thứ bảy, tuần lễ thứ 3, tháng 5 mỗi năm. Việt Nam Cộng Hòa định ngày 19 tháng 6, từ năm 1965 làm Ngày Quân Lực.

Quân đội Việt Nam Cộng Hoà được hình thành qua các giai đoạn:

(1) Giai đoạn 1946-1949 là giai đoạn lập các lực lượng quân sự gồm có Vệ Binh Nam Việt, Bảo Vệ Quân Trung Việt và Bảo Chính Đoàn Bắc Việt.

(2) Giai đoạn 1949-1955: Chiếu Hiệp Ước Élysée năm 1949, Quốc Gia Việt Nam được thành lập Vệ Binh Quốc Gia với quân số 60,000 người. Các đơn vị Vệ Binh Nam Việt, Bảo Vệ Quân Trung Việt và Bảo Chính Đoàn Bắc Việt được chuyển qua Vệ Binh Quốc Gia.

Năm 1949, Mao Trạch Đông chiếm Trung Hoa lục địa và Tưởng Giới Thạch phải di tản ra đảo Đài Loan. Để đối phó với tình hình khẩn trương, bán đảo Đông Dương có thể bị CS hoá, Hoa kỳ viện trợ giúp cho Quốc Gia Việt Nam trở thành tiền đồn chống Cộng tại Đông Nam Á. Quốc Gia Việt Nam ban hành luật động viên và lập các trường huấn luyện Binh Sĩ, Hạ Sĩ Quan và Sĩ Quan, trong đó có Trường Sĩ Quan Nam Định, Trường Sĩ Quan Thủ Đức và di chuyển Trường

Sĩ Quan Đập Đá Huế lên Đà Lạt năm 1951.

Tình hình chiến sự biến chuyển nhanh chóng. Trung Cộng hỗ trợ Việt Minh mở các trận đánh ở Bắc Việt nên Trường Sĩ Quan Nam Định huấn luyện được một khóa thi ngưng hoạt động. Trong thời gian 1949-1955, Vệ Binh Quốc Gia đã tham chiến, càn quét phiến loạn Việt Minh từ Nam chí Bắc. Trong trận đánh Điện Biên Phủ, Việt Minh đã hy sinh hơn vài chục ngàn quân để làm áp lực đưa ra Hội Nghị Geneve. Hiệp Ước Geneve do Thực Dân và Công Sản ký kết ngày 20 tháng 7 năm 1954, chia cắt Việt Nam ra làm hai miền Nam (Quốc Gia), Bắc (Cộng Sản).

Năm 1955, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa được thành lập và quân đội Quốc Gia Việt Nam được đổi danh xưng thành Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa và từ năm 1965 được mệnh danh là Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Quân Lực VNCH từ 60,000 quân năm 1950, tăng quân số đến hơn 1 triệu quân năm 1975.

Cộng sản Hà nội, điên cuồng vì tham vọng lập công với Công Sản Quốc Tế và theo di chúc của Hồ Chí Minh, quyết xâm lăng miền Nam Việt Nam để dâng cho Nga Xô và Trung Cộng, dù phải hy sinh đến người Việt cuối cùng. QLVNCH đã chiến đấu mãnh liệt trên mọi chiến trường nhưng đến năm 1975, vì thiếu phần tăng viện của Thế giới tự do, đành phải lui binh.

Sau 45 năm, người Việt quốc gia hải ngoại cũng như quốc nội vẫn không an lòng vì quốc dân còn sống trong cảnh lầm than, cơ cực về thể xác và cưỡng bức về tinh thần trong chế độ độc tài đảng trị của Cộng sản Hà nội, một nguy quyền nổi tiếng “hèn với giặc và độc ác với dân”.

Đồng bào quốc gia quốc nội cũng như hải ngoại vẫn hãnh diện về cuộc chiến chống CS vô thần vì đó là một cuộc chiến chính nghĩa (a just war) theo tinh thần thượng võ được các triết gia quốc tế, kể cả ý kiến hai vị Thánh Augustin (354-430) và Thánh Thomas Aquinas (1225-1274) về các tiêu chuẩn chiến tranh chính nghĩa

(1) VNCH chiến đấu để bảo vệ tự do, dân chủ và phú cường cho toàn dân miền Nam Việt Nam chống lại Cộng sản Hà nội xâm lăng, là một cuộc chiến tự vệ chính đáng (just cause);

(2) VNCH là một chính phủ hợp pháp do toàn dân miền Nam tấn phong qua các cuộc bầu cử tự do nên có trách nhiệm bảo vệ sinh mạng, tài sản và các quyền



cầm trái phép dân, quân, cán, chính VNCH.

Dù đang ở quê nhà hay hải ngoại, những chiến tích oai hùng của QLVNCH vẫn được đồng bào ca ngợi. Quốc Kỳ và Quân Kỳ VNCH vẫn tung bay trong tâm hồn người Việt quốc gia. Chính nghĩa của chính phủ VNCH và danh dự của QLVNCH ngày càng tỏ rạng.

Kỷ Niệm Ngày Quân Lực để ghi ơn những vị anh hùng dân tộc đã vì quốc vong thân và nguyện cầu ơn trên cho quốc thái, dân an.

Mong sao cho đồng bào quốc nội sớm được sống yên bình trong tự do, hạnh phúc, toàn vẹn lãnh thổ, và chóng thoát khỏi ách độc tài Cộng sản.

tự do căn bản do Tạo hoá ban cho con người. Chính phủ VNCH có thẩm quyền mời gọi sự hỗ trợ của các quốc gia tự do trợ lực ngăn chặn CS xâm lăng (lawful authority);

(3) Bảo vệ chính nghĩa là nghĩa vụ thiêng liêng của mọi công dân trong một quốc gia tự do (good intention);

(4) VNCH tiến hành cuộc chiến chống xâm lăng trong tinh thần người Việt cao quý, nhân đạo, về cả quân sự lẫn chính trị (đổi xử nhân đạo với tù binh, chiêu hồi các cán binh lầm đường lạc lối, tái lập đời sống an cư lạc nghiệp sau khi quy chánh) (reasonable treatment);

(5) Phương tiện và cường độ chiến đấu hợp lý, tương xứng với những thiệt hại về nhân mạng và tài sản do đối phương gây nên hay chiến tranh có giới hạn. VNCH đã không tiến quân ra Bắc Việt để tiêu diệt phiến Cộng (means proportion);

(6) VNCH tôn trọng mạng sống của đồng bào, di tản thường dân ra khỏi trận địa (no innocent people harm). Trong lúc đó, cộng quân tàn sát dân chúng trong các vùng bị chiếm đóng, pháo kích bừa bãi vào các vùng đông dân cư, đô thị, trường học hay dùng dân chúng làm bia đỡ đạn cho chúng;

(7) VNCH tuân thủ lệnh hưu chiến (International Conventions obeyed). Cộng sản xâm lăng chủ trương vô đạo bất trọng phụ, vi phạm lệnh hưu chiến như trường hợp Tết Mậu Thân 1968, sát hại hàng chục ngàn thường dân vô tội. Ngoài ra đảng CS Hà nội vi phạm các công ước quốc tế. nhất là vi phạm Hoà Ước Ba Lê năm 1973, xâm lăng VNCH, thanh trừng, bắt bớ giam

Kính thư,
Trần Xuân Thời
Tổng Hội Trưởng





THƠ NGỎ CỦA BAN BIÊN TẬP

Kính gửi quý Niên trưởng, Huynh trưởng, Chiến hữu, Thân hữu, và quý Đồng hương Việt Nam,

Thấm thoát đã hơn một năm trôi qua từ ngày chúng ta vui mừng họp mặt và lưu luyến chia tay trong buổi *Đại hội Thủ Đức Gọi Ta Về 2019* tại tiểu bang Oklahoma, USA, tháng 8 năm 2019. Làm sao kể hết niềm vui mừng họp mặt sau bao năm xa cách, vật đổi sao dời, người còn kẻ mất. Để được nhìn lại những bộ mặt thân thương bạn cũ hay được siết chặt bàn tay những chiến hữu vừa mới quen. Để được ngồi chung bàn tâm sự, chia vui và chia xẻ “chén rượu quan hà”. Để cùng nhau thắp nén hương lòng bùi ngùi tiếc thương chiến hữu, các dân, quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa vị quốc vong thân. Để ôn lại những kỷ niệm gian khổ chiến trường, vinh quang của đời lính, và tủi nhục của đời ngục tù Cộng sản. Và để cùng nhau cảm nhận tình huynh đệ chi binh cao quý vẫn đang còn nóng cháy trong tâm can những người lính già can trường và bất khuất. Để tiếp tục hy vọng một ngày mai tươi sáng cho quốc gia, quê hương và dân tộc. Để hy vọng một năm sau gặp lại bạn cũ và chiến hữu, thân hữu mới.

Nhưng...

Đầu năm nay 2020, một biến cố mới xuất hiện. Biến cố này – một bệnh dịch viêm phổi bí ẩn bộc phát từ tỉnh Vũ Hán, Trung Quốc – đã và đang lan tràn, đe dọa toàn thể thế giới. Biến cố này – *Đại dịch toàn cầu Covid-19 (Covid-19 pandemic)* gây bởi siêu vi khuẩn SARS-Cov-2 –

đang thay đổi sâu xa tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, y tế, sức khỏe và đời sống con người trong mọi quốc gia. Đây là một thảm họa cho toàn thể nhân loại. Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2020, đại dịch này đã lây nhiễm hơn 25 triệu người, gây tử vong gần một triệu bệnh nhân*. Hai con số khủng khiếp này vẫn còn tiếp tục gia tăng thật nhanh chóng trong khi nhiều nhà khoa học đang chạy đua với thời gian để tìm thuốc chủng ngừa và thuốc chữa bệnh. Hậu quả to lớn khôn lường này gây ra một “*bình thường mới*” (*a new normal*) đang làm thay đổi mọi khía cạnh từ đời sống, sức khỏe cá nhân đến tình trạng khủng hoảng kinh tế, tài chánh, và tương quan giao hảo giữa các quốc gia và dân tộc trên thế giới.

Đại hội tái ngộ năm nay do đó không thể thực hiện được trong cái *bình thường mới* này vì biện pháp y tế “ngăn sông cấm chợ” (*social distancing*) cần thiết để giới hạn sự lan nhiễm bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội tin tưởng rằng chúng ta tuy xa mặt nhưng chẳng cách lòng. Trong cái *bình thường mới* này, chúng tôi tiếp tục hoạt động, duy trì, phát triển, liên lạc và thông tin đến quý chiến hữu qua một phương tiện khiêm tốn mới trong hoàn cảnh khó khăn: *Bản Tin Sinh Hoạt Cư An Tư Ngụy*.

Thưa quý vị,

Các cựu quân nhân QLVNCH chúng ta, một thửa nào đã đi làm lịch sử:

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,

*Khoác chiến bào** nhiều nổi truân chuyên*

Người chiến binh QLVNCH chúng ta thắng không kiêu, bại không nản. Chúng ta luôn luôn hãnh diện về những đóng góp và hy sinh chiến đấu cho tự do và dân tộc dù chiến tranh Việt

Nam kết thúc ngoài ý muốn của mình. Bởi vì:

*Đã mang lấy nghiệp*** vào thân*

Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa

(Kiều/ Nguyễn Du)

Chiến tranh Việt Nam, dù là một biến cố lịch sử quan trọng trên thế giới, đã được coi là chấm dứt đối với nhiều người. Các di tích, chiến cụ của nó đã được bỏ chùng bày trong các bảo tàng viện chiến tranh hay đã bị hủy diệt, phế thải, mục nát theo thời gian. Nhưng lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu anh dũng, quả cảm cho chính nghĩa tự do và tổ quốc thân yêu, những trang sử oai hùng và danh dự của QLVNCH vẫn sống mãi trong các cựu chiến binh chúng ta và lịch sử dân tộc.

Trong “*Những Cánh Thép Ngày Trước*”, một hồi ký chiến trường, trung tá Vũ Xuân Thông đã viết về trận chiến Phước Long tháng 1 năm 1975, về tình huynh đệ chi binh, lòng quyết chiến và can trường trong cảnh vào sinh ra tử của các chiến sĩ Liên đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù và Không Quân VNCH nói riêng và của toàn thể quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung. Niên trưởng Thông viết:

“Bây giờ những cánh bay ấy có thể đã nằm mục rã ở một vài bãi phế thải nào đó, hoặc nằm sâu dưới đáy biển sau lần bay cuối cùng, hay may mắn hơn được nằm trong các viện bảo tàng chiến tranh. Nhưng những con người điều khiển chúng vẫn còn nhiều, lòng yêu nước và tinh thần dấn thân vẫn còn và mơ ước một ngày nào đó được bay trên vùng trời Tổ Quốc Việt Nam Tự Do.

“Cuộc chiến tranh này chưa bao giờ chấm dứt, nó chỉ được thay đổi hình thức mà thôi.

“Old soldiers never die; they just fade away.”

“General Douglas MacArthur”

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, Tổng hội chúng tôi sẽ cố gắng duy trì mối quan hệ với tất cả quý niên trưởng, huynh trưởng, chiến hữu và thân hữu qua *Bản Tin Sinh Hoạt Cựu An Tư Ngụy*.

Thơ từ liên lạc, bài vở xin gửi về:

Văn Phòng Tổng Hội:

Trần Xuân Thời thuducmn@gmail.com

Ban Biên Tập:

Chu Quang Đại daichu43@gmail.com

Kính chúc quý Niên trưởng, quý Chiến hữu, và toàn thể quý vị dồi dào sức khỏe và bình an.

Chào quyết thắng.

Ban Biên Tập Bản Tin Cựu An Tư Ngụy

* Thống kê toàn cầu ghi nhận lúc 11:28:30 AM ngày 31 tháng 8 năm 2020 của *COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU)*: 25,318,901 mắc bệnh; 847,797 chết bệnh.

**Đối từ *Khách má hồng* nhiều nổi truan chuyên (Chinh Phụ Ngâm/Đặng Trần Côn).

***Ngụ ý nghiệp Chiến Binh của quân nhân QLVNCH (Ban Biên Tập).





SINH VIÊN SĨ QUAN TRỪ BỊ THỦ ĐỨC HOA KỲ



HÌNH KỶ NIỆM

- THT Trần Xuân Thời và các chiến hữu tham dự Đại Hội Thủ Đức Gọi Ta Về 2019. Oklahoma, USA
- Vợ Lĩnh thời chinh chiến
- Tiền Đại Hội
- Dưới chân tượng đài Chiến Sĩ
- Đêm tâm giao



ĐẠI HỘI 2019 CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN TRỪ BỊ THỦ ĐỨC HOA KỲ

Xin vì chàng xếp bèo cởi giáp,
 Xin vì chàng giữ lớp phong sương.
 Vì chàng tay chuốc chén vàng,
 Vì chàng điểm phấn đeo hương nãi nung.
 Giờ khăn lệ, chàng trông từng tấm,
 Đọc thơ sầu, chàng thắm từng câu.

...



2019 CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN TRỪ BỊ THỦ ĐỨC HOA KỲ

...
 Câu vui đối với câu sầu,
 Rượu khà cùng kể trước sau mọi lời.
 Sẽ rót vui lần lần từng chén,
 Sẽ ca dân ren ren đời liên.
 Liên ngâm đối âm đời phen,
 Cùng chàng lại kết mối duyên đến già.



MỘT CHÚT TÂM TƯ

Kính gửi:

Quý Niên trưởng, Quý Huynh trưởng, Quý Chiến hữu đồng môn và thân hữu.

*Từ sau Đại Hội đến nay,
Tâm tư tôi vẫn đêm ngày ngẩn ngơ
Nhớ về kỷ niệm ngày qua,
Của thời tuổi trẻ Alpha vào đời.*

Và sau đây kính xin gửi tới quý Huynh trưởng chút tâm tư còn đọng lại trong tôi sau kỳ Đại Hội ngày 25 tháng 8 năm 2019 của Tổng Hội Cựu SVSQ/TB/TĐ/Hoa Kỳ vừa qua tại Oklahoma City, Oklahoma, USA.

ĐƯ ẦM ĐẠI HỘI ĐỒNG MÔN

Vui xong Đại Hội Đồng Môn
"Trèo" lên xe bus lằng lằng cõi lòng
Cuộc vui thực sự qua rồi
Nhớ thương kỷ niệm một thời Alpha...

Mình ơi! Thủ Đức gọi ta
Về vui Đại Hội Alpha một thời
Bạn anh từ bốn phương trời
Nhắn tin, hồi báo thơ mời hẹn nhau

Thế rồi ngày tháng qua mau
Niềm vui Đại Hội theo sau đợi chờ
Mọi người đã đúng ngày giờ
Bay về điểm hẹn đợi chờ dịp vui

Trước Tiên Đại Hội một đêm
Phòng riêng không đóng! Anh em quay quần
Xôn xao như lúc nhập trường
Lần đầu lên Đại Giảng Đường liên hoan

Hàn huyền tâm sự qua đêm
Kỷ niệm ngày ấy anh em một thời
Dạ hành nhanh bước quanh trường
Cơ bản thao diễn sủng trường trên vai

Rồi chuyện tiếp đón người yêu
Poncho che nỗi niềm riêng hẹn hò
Chuyện mừng đêm nhận Alpha
Chuyện người huynh trưởng tỏ ra "uy quyền"!

Vui buồn chín tháng quân trường
Cộng thêm đời lính, nẻo đường chiến chinh
Nổi đau mắt nước oan khiên
Ngục tù "cải tạo", vợ con mắt nhà!

Nhọc nhàn giữa chốn phong ba
Tha hương nuốt hận xót xa tháng ngày
Dịp may gặp lại hôm nay
Ngày vui tuy ngắn nhưng đầy mến thương
.....
Ra về lòng những vấn vương...

Thanh huyền k19

(Viết cho ngày ĐẠI HỘI 2019 CỰU SVSQ/TB/TĐ/
TỔNG HỘI HOA KỲ.)

Link xem tiền đại hội:

<https://youtu.be/QmKy8atKteM>

Link xem đại hội:

<https://www.youtube.com/watch?v=0BpbPWhIPNk&feature=youtu.be>

Link xem Văn nghệ và Dạ tiệc:

https://www.youtube.com/watch?v=3D_ZNkh0NI4&t=93s

Trang WEB đang thực hiện:

<http://thanhhuyenk19.wixsite.com/thtd>

**CHÀO MỪNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG MÔN**




Chào mừng Đại Hội Đồng Môn
Em xin cảm động nói lên tâm tình
Anh em có dịp quay quần
Hàn huyền tâm sự nỗi niềm tha hương

Hết thời bình lửa chiến tranh
Tới thời tù tội gian nan nhục hình!
Nay trên vùng đất quê người
Còn duyên xum họp trao lời yêu thương

Chúng em cũng được nói lên
Phận người chinh phụ hằng đêm thương chồng
Hầm hiu trong phận con người
Yêu chồng phải chịu cảnh đời trái ngang...

Chúc Hội Thủ Đức bốn phương
Thắm tình chiến hữu đồng môn đồng trường
Niềm vui sức khỏe dồi dào
Thường xuyên sinh hoạt bên nhau cuối đời

Gia đình hạnh phúc an vui
Cháu con thành đạt lớn khôn nên người
Tuổi già thoải mái tiếng cười
Hẹn ngày tái ngộ mọi người năm sau.

Bài thơ trong hình trên đây đã viết phỏng theo lời phát biểu trong Đại Hội của "người vợ lính".

Kính chúc quý Niên Trưởng, quý Huynh trưởng cùng quý chiến hữu đồng môn luôn được nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui.

Trân trọng.

Chu Q. Đại



LỄ TƯỞNG NIỆM và AN TÁNG 81 VỊ ANH HÙNG MŨ ĐỒ

Tám mươi một “Vị Thiên Thần Mũ Đỏ”
Họ là ai trong cuộc chiến tự do?
Vào trận chiến không một chút đắn đo
Tiếp Đổng Minh đang kẹt trong bãi chiến!

Họ là những Anh hùng của Đất nước
Đã xông pha khói lửa chống xâm lăng
Đã liều thân trên khắp ngã quê hương
Đi chiến đấu không sợ đường khổ nhọc

Họ hiên ngang trên bốn vùng chiến thuật
Lập chiến công hiển hách cho quê nhà
Và tử nạn khi xông pha vào trận
Giữa núi rừng sâu rậm trong chiến tranh

Các Anh cùng với Chiến sĩ Đồng minh
Chịu buốt giá nhiều năm trong rừng vắng
Sau khi chết còn chịu nhiều cay đắng
Bởi kẻ thù mù quáng thiếu văn minh!

Đã để cho thế giới biết lòng mình
Biết bản chất đê hèn vô nhân tính
Quyết không chịu hòa hợp sau cuộc chiến!
Lòng căm thù miêng đoàn kết toàn dân!

Hôm nay đây trên phần đất Đồng minh
Quân dân ta bằng tất cả ân tình
Cùng đoàn kết rước Anh Hùng Tổ Quốc
Nhưng Thiên Thần đã Vị Quốc Vong Thân

Chờ một ngày đất nước hết điêu linh
Hết giặc thù độc ác thiếu văn minh
Sẽ rước hết các Anh về Tổ Quốc
Cùng tất cả Anh Hùng muôn thuở trước

Theo khói hương thăm đất nước Việt Nam
Thăm non sông gấm vóc tự ngàn năm
Được bảo vệ bởi Anh Hùng Dân Tộc
Đến muôn đời Tổ Quốc vẫn Tri ân...

Th_K19 (Viết kỷ niệm ngày 26/10/2019
Lễ Kỷ Niệm và An Táng 81 hài cốt Tử Sĩ Nhảy Dù
tại TP. Westminster, CA, USA)

Vòng Nguyệt Quế



Một cảm xúc của Alpha Nguyễn hữu Phước
BCH Hội Cựu SVSQ-TB Thủ Đức HTĐ:
Máu se thịt, đã đông khô, khơi nguồn lịch sử
Thấp nén nhang,
xin cúi xuống tạ ơn những thiên thần
Giữa đời mệnh mông,
băng qua biển rộng hiện thân
Vòng nguyệt quế, oai linh dọc ngang trời đất Việt
Súng hoen rỉ, đạn đồng bên gót giày vinh nhục
Quần thể bài lạnh giá ràn rụa mỗi vết thương
Vang dội hò reo, đoàn quân đem thân chống giặc
Lửa hận thù, ngẩng mặt lên quân sử rạng danh!

Mỹ An (9/28/2019)

Tạ ơn những Thiên Thần Đại Đội 72
Tiểu Đoàn 7 Nhảy Dù.

Xin gửi đến quý niên trưởng và thân hữu, trích đoạn
bài văn tế của chiến hữu Lê Huy Trứ cảm xúc nhân lễ
truy điệu 81 chiến sĩ Nhảy Dù:

.....
Sống đã gian nan trong “cố gắng”
Chết héo mòn da rét căm xương
Dãi dầu ngang dọc bao năm
Trên trời dưới đất chết chìm biển sâu

Đài tưởng niệm lửa thiêng lấp lánh
Kính dâng hồn bát cháo nén nhang
Gọi là tổ quốc tri ơn
Về đây huynh đệ hàn huyền ngày nào

Hồn về đây cùng nhau tập hợp
Vai kẻ vai huynh đệ chi binh
Sống vì dân tử vì thân
Hồn thiêng chứng dám lời thề sắt son

Su tử hống uy linh dũng mãnh
Hồn si mê vội tỉnh cơn mơ
Hồn về cùng vợ với con
Hồn về say với anh em bạn bè

.....
Nguồn: Trang Blog của Nhảy Dù.
Ban Biên Tập trân trọng cảm ơn chiến hữu Lê Dũng
email gửi bài Vòng Nguyệt Quế.



Lễ Kỷ Niệm và An Táng 81 hải cẩu
Tử Sĩ Nhảy Dù ngày 26/10/2019



Các cựu quân nhân Chi Hội Mũ Đỏ Nam California Và Phụ Cận tưởng niệm các đồng đội trong ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong. Memorial Day ngày 25 tháng 5, 2020 tại mộ 81 tử sĩ Anh Hùng Mũ Đỏ trong nghĩa trang Westminster Memorial Park (Hình: Đăng Giao/Người Việt)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Tổng Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức tại Hoa Kỳ

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM

các Đồng môn Cựu An Tư Nguy,
 Các Chiến hữu, Dân, Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa
 đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong công cuộc đấu tranh
 bảo vệ Chính nghĩa Quốc gia và Tự do Dân Chủ
 của Dân Tộc Việt Nam

Chống lại tà quyền độc tài Cộng sản Hà Nội,
 tay sai của Trung cộng và Cộng sản Quốc tế.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

cùng tang quyến và thân hữu về sự ra đi vĩnh viễn
 của các huynh đệ và chiến hữu ở khắp nơi.

Thành tâm cầu nguyện cho anh hồn các tử sĩ
 được an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.

Nguyện cầu anh linh các tử sĩ phù hộ cho công cuộc đấu tranh
 dành lại Tự do, Công lý, và Nhân quyền cho Dân tộc Việt Nam.

*“... Chắp nén hương trước bàn thờ Tổ quốc
 Cùng nghiêng mình cung kính trước anh linh
 Chúc hồn anh mau về cõi trường sinh
 Sau một đời tận hiến cho quê mình.”*

Đại diện Hội Đồng Quản Trị
 Tổng Hội Cựu SVSQ/TB/TĐ/Hoa Kỳ
 Tổng Hội Trưởng
 Alpha Trần Xuân Thời



CHÚT TÌNH CHO THỦ ĐỨC

Lê Phi Ô/ Khóa 15 SQ/TB/TĐ
Nhớ về Trường Mẹ
Thân tặng HT Sấm Sét 52

Bỗng như còn
Nghe thoáng chút dư âm
Vang vọng lại từ một thời rất cũ
Dòng kỷ niệm chảy về như thác lũ
Nhớ trường xưa
Ôi! Thủ Đức thân thương.
Nhớ đêm đen,
Nhớ những sáng mờ sương
Hương dạ lý sân tiểu đoàn thoang thoang
Một mùi hương chưa tàn theo năm tháng
Ôi Thủ Đức trường tôi!
Đã thặng trầm theo mệnh nước nổi trôi
Đã đào tạo biết bao chàng trai trẻ
Những trưa hè gió nhẹ
Những buổi sáng tơ mềm
Trung Nghĩa Đài sừng sững đứng uy nghiêm
Như thúc giục người đi làm lịch sử
Quên sao được Đồi Tăng Nhơn Phú
Chiều cuối tuần trên đại lộ Bình Long
Khu tiếp tân vội vã chút tình nồng
Và những tôi một mình đi gác tuyến
Khu gia binh có mắt nhìn lưu luyến
Của người em đang độ tuổi xuân thì
Đã bao lần dõi bước người đi
(Đã lắm kẻ không bao giờ trở lại)
Thủ Đức ơi!

Lòng ta ghi nhớ mãi
Những bãi, sân, doanh trại, lớp giường đôi
Vẫn chưa quên cầu Bến Nọc lẻ loi
Đường ra bãi máu đàn anh đã đổ
Nhớ mái tôn dẫu đạn thù loang lổ
Giao thông hào, đêm dã chiến mờ hôi
Thủ Đức ơi!

Trường mẹ mến yêu ơi!
Quên sao được những ngày xưa ấm áp
Vũ Đình Trường bước chân đi rầm rập
Đoàn sinh viên vang khúc hát quân hành
Sống oai hùng trọn vẹn tuổi xuân xanh
Chí đã quyết đi vào nơi gió cát

“Cư An Tư Nguy!”

Lời vàng ta ghi khắc

Trên cánh tay, trên phù hiệu huy hoàng

Khăn đỏ, khăn xanh

Khăn tím, khăn vàng

Khoá trước, khoá sau hàng hàng, lớp lớp

Quên sao được cuối thời gian huấn nhục

Lễ gắn Alpha trang trọng chí tình

“Quỳ xuống Tân Khoá sinh!”

Khi đứng dậy cầu vai vàng chói sáng

Quên sao được đêm cuối cùng thức trắng

Lòng nôn nao nghĩ đến buổi ra trường

“Quỳ xuống các người!”

Tiếng hô to vang dội đến ngàn phương

Hồn tử sĩ đã về đây chứng kiến

Những đứa con trên đường ra trận tuyến

“Đứng dậy Tân Sĩ Quan!”

Lời hiệu triệu âm vang...

Trong hàng quân có kẻ lệ đôi hàng

Giọt nước mắt mừng vui ngày mãn khoá

Rời Thủ Đức bạn bè đi trăm ngã

Thằng Pháo Binh, Đứa Thiết Giáp, Nhảy Dù

Thằng Sư đoàn, thằng Biệt Động, Chi Khu

Bay tản mạc như chim non lia tổ

Chưa xót thay! Mộng đầu đời gãy đổ

Miền Nam rơi, trường mẹ cũng tan hoang

Kỷ niệm xưa nay chép vội đôi hàng

Lòng vẫn ước có một ngày trở lại.

Vũ Đình Trường

LPO



Hình Niên trưởng Lê Phi Ô và Chiến hữu



Thanksgiving

Lễ Tạ Ơn

Là ngày nhân loại xa gần
Tạ ơn Thượng Đế uy quyền toàn năng
Tạo nên trời đất bao la
Muôn loài muôn vật cùng ta sanh tồn

Là ngày xum họp gia đình
Tạ ơn cha mẹ sinh thành dưỡng nuôi
Tạ ơn tổ âm tình thương
Giúp ta vững bước trên đường trần gian

Tạ ơn Xã Hội gần xa
Làm ra của cải nuôi ta tháng ngày
Tạ ơn người dân xứ này
Cho ta hòa nhập sống đời yêu thương

Như xưa những người hành hương*
Được dân bản xứ giúp đỡ làm ăn
Tới khi đời sống bình yên
Tạ ơn Trời Đất và dân tốt lành...

Chúng con gặp họa chiến tranh
Đau thương mất nước phải đành ly hương
Đã được thế giới yêu thương
Ra tay giúp đỡ bước đường gian nan

Là dân tỵ nạn vượt biên
Được vào Thế giới tình thương tuyệt vời
Chúng con xin tạ ơn Trời
Tạ ơn các nước thương người tha hương.

Thanksgiving_Mùa Lễ Tạ Ơn 2019.
Thanh huyền_K19

(*) Pilgrim



TÂM THƯ GỬI BẠN ĐỒNG MÔN

Của Cựu SVSQ/TB/TĐ Nguyễn Văn Thành

Thưa các Bạn,

Nhớ lắm, nhớ lắm! Nhớ các bạn ở Thủ Đức lắm!

Đi di cư tỵ nạn Cộng sản, đâu có mang theo dòng họ, bà con và quê hương. Chỉ có Hội đoàn Thủ Đức là bạn đồng môn, đồng hương, để thỉnh thoảng gặp nhau, hỏi thăm nhau khỏe mạnh, ai còn ai mất.

Đã hơn 13 năm kể từ ngày mới lập hội, hằng năm, hằng kỳ, hội họp, gặp nhau, diễn ra tình "Huynh đệ chi binh, đồng hương chi xứ". Nhưng bây giờ...

Đã hơn 2 năm rồi, tôi đã già yếu quá rồi, đầu óc thì còn minh mẫn nhưng đôi chân không còn đi đứng được tự nhiên nên không thể sinh hoạt cùng Hội như trước nữa. Chỉ còn ước mong các quý bạn, có khi nào đi đâu đó, xin mời ghé lại nhà tôi tại địa chỉ:

1833, Stadium View Dr., Fort worth, TX. 76118.

để tôi được gặp các Bạn. Chỉ hy vọng vậy thôi.

Cầu chúc các Bạn và Hội đoàn Thủ Đức được mãi thăng lợi, thành công, và đoàn kết.



Nhìn từ trái qua :
 Anh Trần Đức Long: Khoá 6/68 (người mang kiếng)
 Anh Trịnh Thiên Khoa: Khoá 3(Áo đen)
 Anh Bùi Quang Chiêu: Khoá 10(Áo màu cà phê sữa)
 Anh Nguyễn Văn Thành: khoá 14 (ngồi ghế)

Cám ơn CH Đồng môn Tuấn Trương rất nhiều, đã chuyển bức tâm thư thăm tình Đồng hương, tình Chiến hữu, tình ái hữu, tình Đồng môn, tình Đồng Đội của

Niên trưởng Chiến hữu Cựu SVSQ/TB/TĐ NGUYỄN VĂN THÀNH đến với chúng tôi. Đọc xong bức Tâm thư của Niên trưởng Ng. V. Thành tôi rất kính mến, cảm động và xin được phép NT Thành để kính chuyển tới quý Niên trưởng cùng quý Đồng môn gần xa với cầu mong cùng cảm thông với ước mong của không những Niên trưởng THÀNH mà cả với nhiều Đồng môn Thủ Đức gần xa.

Trân trọng kính chào Quý Niên trưởng Khoa, Chiêu, Thành và Long.

Nhân Mùa Lễ Tạ Ôn sắp tới,

Kính chúc Quý Niên trưởng và gia đình hợp mặt đồng vui, luôn được nhiều sức khỏe và nhiều hạnh phúc.

Rất mong có dịp được gặp quý Niên Trưởng.

Chu Quang Đại,

Ban Biên Tập Bản Tin Sinh Hoạt Cựu An Tư Ngụy



Các Triệu Chứng của Vi-rút Corona

[tiếp theo trang 25] Nguồn:

<https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>

Thời điểm nên tìm kiếm chăm sóc y tế khẩn cấp

Tìm các dấu hiệu cảnh báo cấp cứu* của COVID-19. Nếu có người đang biểu hiện bất cứ dấu hiệu nào trong số này, hãy tìm đến dịch vụ cấp cứu y tế ngay lập tức:

- Khó thở
- Đau hoặc tức ngực thường xuyên
- Trạng thái lẫn lộn mới
- Không thể thức dậy hay duy trì sự tỉnh táo
- Môi hoặc mặt xanh tái

*Danh sách này không bao gồm tất cả các triệu chứng có thể xuất hiện. Hãy gọi ngay cho nhà cung cấp dịch vụ y tế của quý vị về bất kỳ triệu chứng nào nghiêm trọng hoặc đáng lo đối với quý vị.

Gọi 911 hoặc gọi trước cho cơ sở cấp cứu địa phương: Thông báo cho nhân viên trực tổng đài rằng quý vị đang tìm kiếm sự chăm sóc cho một người nhiễm hoặc có thể nhiễm COVID-19.



Dĩ Hoà Vi Quý

Trần Xuân Thời



Thái độ của bậc trượng phu, đầu đội trời chân đạp đất, làm việc quang minh chính đại, ngồi không quên nhà, đi không quên nước, thì dù có bị phê bình, cũng chẳng có gì làm cho tinh thần nao núng. Nếu làm việc quang minh chính đại mà được hoan hô thì đó là một niềm an ủi vì có người đồng hành, nhưng không vì thế mà trở nên tự mãn. Ngược lại, nếu bị phê bình thì cũng nên suy nghĩ mà chớ buồn phiền. Ai khuyên ta mà khuyên phải là bạn ta. Ai chê ta mà chê phải là thầy ta. “Tam nhân đồng hành tắc hữu ngã sư”. Trong cái rủi có cái may như tái ông thất mã, nhờ đó mình hiểu thêm về thế thái nhân tình, tích lũy kinh nghiệm để mưu cầu đại cuộc.

“Vĩ thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai”. Chướng ngại ở đời là nấc thang cho kẻ anh tài, kho tàng cho người khôn khéo. Trong hoàn cảnh nước mất nhà tan, gần 3 triệu dân Việt đã tái tạo đời sống mới tại hải ngoại. Hãy xem đó như một cuộc du học bất đắc dĩ, không thông qua một thử thách nào về sinh ngữ, trình độ văn hoá, chỉ cần sự quyết tâm ra đi tìm tự do dù phải vượt bể, trèo non, lên ghềnh xuống thác, để lánh nạn Cộng sản trước sự đón tiếp đầy tình người của thế giới tự do. “Có gió cả mới hay cây cứng, không đường dài nào biết ngựa hay”!

Oán thiên, vu nhân là đạo lý thường tình của nhân thế. Cố gắng lãnh hội nghịch cảnh một cách khôn khéo, tương kế tựu kế, bỏ khuyết thành ưu, để mưu cầu phúc lợi chung cho nhân quần xã hội với thái độ kiên cường “Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất”.

Đối với người Việt quốc gia không phải báng trong lời nói hay ác độc trong hành động. Phỉ báng, hành động ác hiểm chỉ là hạ sách, vì không có khả năng nào khác như các chế độ độc tài, chỉ biết đàn áp vì không có khả năng thuyết phục. Ra tay ác hiểm sẽ tạo nên ảnh hưởng dây chuyền, oan oan tương báo, dễ rơi vào mê lộ, tâm hồn sẽ bị xao xuyên. Mỗi khi tâm động, thì con người thường mất bình tĩnh cũng như một khi đã nổi cơn điên thì “Người khôn hoá dại, người hiền hoá ngu”. Phản ứng vụng về, cơ hội thành công sẽ giảm bớt và rất dễ chuốc lấy thất bại.

“Thất bại là mẹ thành công” là kim chỉ nam cho những ai có lý tưởng. Bậc trượng phu (gentlemen) thường lấy đức mà xử thế, lấy trí mà mở rộng tầm mắt nhân sinh, lấy nhân làm nguyên động lực thúc đẩy hành động. “Nhân giả vô địch”, người có lòng nhận không ai thắng nổi, nhằm xây dựng, giải hoá xung khắc trọng công tác xây dựng xã hội lành mạnh. Sự xung khắc có thể do quan niệm lệch lạc về các vấn đề xảy ra trong xã

hội. Ông nói gà, bà nói vịt. Nhận chân thành giả, lộng giả thành chân, hụp lặn trong cõi vô minh. Mỗi khi con người nhìn sự đời, “mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm”, thì rất dễ ngộ nhận, có khi biến bạn thành thù, biến thù thành bạn, biến gà thành cao: “in the night, imagining some fear, How easy is a bush supposed a bear!” Câu chuyện thầy bói xem voi của Ấn độ hơn ba ngàn năm về trước đã là dụ ngôn thể hiện cái nhìn phiến diện về đời người, người ở đời và thế sự.

Ngày nay, khi nghĩ về sự xung đột giữa chính, tà thì chúng ta thường nghĩ tà không thể thắng chính. Điều này được chứng minh rõ rệt qua lịch sử. Từ cuộc cách mạng vô sản năm 1917 tại Nga số đến cuối thập niên 1980, có thể nói chế độ Cộng sản chiếm gần ½ thế giới. Sau năm 1990 chỉ còn lại 4 nước Cộng sản. Vì chế độ Cộng sản đi ngược lại tiến trình nhân bản hoá của nhân loại, không tôn trọng tự do, dân chủ, nhân quyền là những quyền bất khả xâm phạm (inalienable rights) của nhân loại. Chủ nghĩa Cộng sản là cơn ác mộng của nhân loại nên dần dần bị đào thải.

Tinh thần duy vật của chủ nghĩa Cộng sản khiến cho con người mất dần nhân tính (humanity). Thiếu nhân, nghĩa, người xem người như chó sói, không có tình thương và giúp đỡ tha nhân vì quyền lợi đảng phái, chủng tộc mà dồn thế nhân vào tình trạng diệt chủng. Nếu không có Hoa kỳ cứu giúp thì Hán tộc đến nay chưa chắc thoát khỏi ách cai trị của đế quốc Nhật. Thế mà Tàu Cộng vô lương tâm dùng phương pháp bá đạo nên thế giới Cộng sản đã bị nhân loại ruồng bỏ, địa bàn hoạt động ngày càng bị thu hẹp. Chiến dịch dùng độc trùng Vũ Hán, nhằm tận diệt thế giới tự do, để bành trướng đế quốc Cộng sản là chiến dịch tự sát (a suicide mission) khiến cho thế giới kinh tởm chủ nghĩa Cộng sản vô thần.

Trong nỗ lực quang phục quê hương, người Việt quốc gia chân chính có chung một mục đích tái lập tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam, nhưng phương thức đấu tranh đôi khi dị biệt. Phương thức đấu tranh dị biệt không phải là mâu thuẫn hay tương khắc. Đường nào cũng đến La Mã, miễn là các đoàn thể biết tôn trọng lẫn nhau, biết phân công, phân nhiệm trong công tác đấu tranh thay vì ôm đồm nhưng không đủ khả năng về nhân tài, vật lực. “Ai ôm nhiều thì ôm không chặt - qui beaucoup embrasse, mal étreint”. Chiến thuật, chiến lược có thể thay đổi, biến hoá linh động tùy hoàn cảnh và thời gian, nhưng tốt nhất là tránh áp dụng những phương thức bá đạo để tranh dành ảnh hưởng giữa các đoàn thể quốc gia.

Ngoài vấn đề Quốc Cộng, cộng đồng chúng ta có hàng trăm đoàn thể lớn, nhỏ đang hoạt động thể hiện tinh thần “Quốc gia hưng vong thất phụ hữu trách”. Trải qua 45 năm thử thách, có đoàn thể cũ mai một, có đoàn thể mới xuất hiện. Nhiều người thành tâm biết chọn mặt gửi vàng, luôn nói lên lời công đạo thay vì gán cho các đoàn thể đấu tranh là “hoang tưởng” hay

“tự sướng”.

Thực ra thì nhiều đoàn thể sinh hoạt thể hiện tinh thần tự do lập hội trong các quốc gia dân chủ, không có vấn đề độc quyền lập hội, để bóp nghẹt quyền tự do tư tưởng của người dân như chính sách của các nước độc tài Cộng sản Bắc Hàn, Cuba, Tàu Cộng và Việt Nam.

Quyền lập hội là một trong những quyền bất khả tương nhượng (inalienable rights) của con người, chứ không phải do chính quyền ban cho. Chính quyền có nhiệm vụ bảo vệ và không được xâm phạm.

Tại Hoa Kỳ và các quốc gia tự do các quyền bất khả xâm phạm này được Hiến Pháp bảo vệ. Các quyền tự do dân sự (civil liberties) được Hiến Pháp Hoa Kỳ bảo vệ qua “Bill of Rights” và ngăn cấm chính quyền không được xâm phạm như quyền tự do ngôn luận (freedom of speech), tự do lập hội (freedom of association), tự do tôn giáo (freedom of religion), tự do hội họp (freedom of assembly), tự do được phán xét công minh (right to a fair trial), quyền thủ đắc tài sản (right to own property)

...

Muốn dân chủ hoá một nước độc tài đảng trị, chúng ta nỗ lực truyền thông đến quần chúng những quyền tự do căn bản qua các lãnh vực văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị ... nhờ các phương tiện truyền thông, truyền hình, internet mà chế độ Cộng sản cho là các lực lượng thù nghịch.

Các nước Cộng sản không xem hạnh phúc của người dân là quan trọng. Điều quan trọng đối với họ là thâm tóm tài nguyên quốc gia để làm gia sản cho cán bộ và đảng CS, để đảng có tài nguyên cai trị muôn đời, không bao giờ muốn thay đổi từ độc tài qua dân chủ. “Tài tụt dân tán”. Không quân phân tài sản quốc gia cho toàn dân là một trong những nguyên nhân khiến quần chúng oán ghét chế độ CS vô thần. Trong thập niên 1960-70, đảng Cộng sản Hà Nội ký thác hàng ngàn tỷ USD tại nhà Bank ở Thụy Sĩ để chuẩn bị chiến tranh xâm lăng miền Nam trong lúc nhân dân miền Bắc chạy ăn từng bữa toát mồ hôi.

Làm thế nào để hoà giải Cộng Hoà và Dân Chủ? Việc này lớn nên rất khó quản. Tuy nhiên, tùy cách nhìn mà chúng ta có thể dĩ hoà vi quý trong việc ủng hộ. Nếu chúng ta nhìn chính sách của Cộng Hoà hay Dân Chủ là mục đích thì khó hoá giải. Tuy nhiên, nếu nhìn chủ trương Cộng Hoà hay Dân Chủ như là phương tiện để giúp công tác đấu tranh cho Việt Nam được tự do, dân chủ thì đa số người Việt trưởng thành tại hải ngoại hiện nay ủng hộ chủ trương của đảng Cộng Hoà dựa trên các yếu tố khách quan như chính sách đối ngoại của các đảng và tâm lý quần chúng thể hiện qua lịch sử, báo chí, truyền thanh, truyền hình đang diễn tiến trong mùa bầu cử 2020.

Nếu xem chính sách Cộng Hoà hay Dân Chủ như là phương tiện thì chúng ta dễ ứng phó, linh động hơn nên

ít gây xung khắc. Nghĩa là chính sách nào phù hợp cho mục đích đặc thù của chúng ta hầu có thể giúp mang lại tự do dân chủ cho Việt Nam thì chúng ta tạm thời hỗ trợ.

Phản ứng của cá nhân có thể giúp lượng định hành vi do tư lợi hay vì công ích. Nếu vì tư lợi cho cá nhân hay phe phái thì “Tài tụt dân tán”. Ngược lại vì công ích và phúc lợi chung thì “Tài tán tắc dân tụ”. Tài đây chẳng những là tài vật mà còn là khả năng, tâm hồn, thiện chí, sự dấn thân.

Những gì mang lại hữu ích chung cho nhân quần, xã hội, quốc gia, dân tộc là chính nghĩa như chính nghĩa xây dựng dân chủ cho Việt Nam. Dĩ hoà vi quý để phục vụ chính nghĩa là niềm mong ước chung của tất cả chúng ta, những người Việt quốc gia vậy.

Trần Xuân Thời



Một bức tranh trong bộ tranh “Người Miền Tây” do họa sĩ Lê Văn Hưởng cung cấp

THƯ NGỎ

VỀ VIỆC THỐNG NHẤT TÊN GỌI CỦA CÁC HỘI ÁI HỮU CỰU SVSQ TRỪ BỊ



Đầu thư tôi xin gửi đến quý huynh trưởng Hội Ái Hữu Cựu SQT/Thủ Đức, Đồng Đế lời chào đoàn kết để chiến thắng. Chào các HT, tôi tên Lê Duy Tôn tốt nghiệp khoá 12B/72 SQT tại Đồng Đế, Nha Trang xin mạo muội nêu lên đây những suy nghĩ của cá nhân tôi và mong các HT suy nghĩ và đóng góp.

Với các HT đã từng tốt nghiệp tại trường Sĩ Quan Trừ Bị QLVNCH thì hầu hết đều xuất thân tại Thủ Đức vì đó là trường huấn luyện SQT chính thức của QLVNCH. Theo tài liệu từ bộ TTM thì trường được thành lập đầu tiên tại Nam Định, sau hiệp định chia đôi đất nước bộ TTM mới tiến hành thành lập trung tâm huấn luyện tại Thủ Đức và trường SQT được đặt ở đó hầu như suốt thời gian tồn tại của chính quyền VNCH. Trường Hạ Sĩ Quan QLVNCH được đặt tại Đồng Đế và là trường huấn luyện HSQ chính thức của QLVNCH. Tuy nhiên có hai thời điểm mà trường SQT không đủ cơ sở vật chất để đào tạo và cung ứng cho nhu cầu chiến trường là năm Mậu Thân 1968 và mùa hè đỏ lửa 1972, do đó khối quân huấn trực thuộc bộ TTM đã gọi số đông anh em tài nguyên SQT ra trường HSQ huấn luyện theo chương trình SQ để kịp cung ứng cho nhu cầu chiến trường vào thời điểm đó.

Các bạn đã tốt nghiệp tại trường HSQ Đồng Đế thân mến,

Hẳn các bạn cũng có cùng tâm trạng như tôi. Hãnh diện vì đã xuất thân từ một quân trường nổi tiếng là lò luyện thép đứng đầu vùng Đông Nam Á thời bấy giờ. Tuy nhiên các bạn cũng nên nhìn lại vì chúng ta là SQT của QLVNCH, nguyên nhân khiến chúng ta được gọi ra thụ huấn dưới lá cờ trường Hạ Sĩ Quan Trừ Bị chỉ vì trường chính không đủ cơ sở như tôi đã nêu ở trên. Do đó theo tôi mình nên trao lại niềm vinh dự đó cho anh em HSQ vì đó là trung tâm huấn luyện chính thức của họ mà bộ Tổng Tham Mưu đã hình thành.

Về phần các HT đã tốt nghiệp tại trường SQT,

vì thời gian quân trường đóng tại địa bàn Thủ Đức tương đối lâu do đó hầu hết các HT đều nghĩ và nói là SQT Thủ Đức. Một điều tôi muốn nêu lên đây để chúng ta cùng thảo luận đó là căn cứ vào lá hiệu kỳ của trường. Trên tất cả hiệu kỳ của các trung tâm huấn luyện trực thuộc bộ TTM hoàn toàn không ghi địa danh nơi quân trường trú đóng. Nhìn vào lá hiệu kỳ của trường Sĩ Quan Bộ Binh chúng ta thấy hàng chữ “Cư An Tư Ngụy” đó chính là điều tâm niệm của người Sĩ Quan Trừ Bị QLVNCH. Do đó tôi thiết nghĩ tất cả chúng ta đã là SQT/QLVNCH thì nên cùng đứng chung dưới một lá cờ duy nhất của trường huấn luyện Sĩ Quan Trừ Bị, không phân biệt xuất thân ở quân trường và địa danh nào cả.

Chúng ta là những nhân chứng đã trải qua mọi vinh dự cũng như đau thương của miền Nam thân yêu, vì vậy theo tôi mình nên sửa lại cho đúng với lịch sử hầu các thế hệ sau biết được đâu là sự thật. Tôi đề nghị chúng ta nên thống nhất lại và gọi chung một danh xưng là “Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa” (Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/TB QLVNCH) ngoài ra các địa danh nơi quân trường trú đóng như Nam Định, Thủ Đức, Đồng Đế, Long Thành chúng ta nên để trong ngoặc để biết đó là những nơi đã đào tạo. Đã 45 năm qua mà chúng ta vẫn còn lẩn cấn, chia rẽ nhau chỉ vì một danh xưng thì làm sao có thể tiến xa hơn nữa trong mưu đồ khôi phục lại quê hương thân yêu!!! Rất mong các HT suy nghĩ lại và cùng bắt tay thể hiện tinh thần đoàn kết và thống nhất để từ đó tạo ra sức mạnh hầu nuôi dưỡng tinh thần chiến đấu trên mọi lãnh vực trước chủ trương gây chia rẽ của bè lũ Cộng Sản.

Thân chào,

Alpha Lê Duy Tôn, Khoá 12B/72





Quân trường ĐỒNG ĐẾ

Nguyễn đức Đông

“**Quân trường ĐỒNG ĐẾ**”, cái tên gọi nghe thân thương. Nghe thân thương, và gọi lại bao kỷ niệm hào hùng cho lớp tuổi đôi mươi thời chinh chiến. Cái tên thân thương, mà những người trai đã một thời được tôi luyện trong cái: “**LÒ LUYỆN THÉP TÂN TIẾN NHẤT VIỆT NAM**” đó đã là những mình đồng, da sắt.

Men theo hành trình của thời gian, và thay đổi của lịch sử nước nhà, quân trường cũng lần lượt đổi thay theo sự đòi hỏi cho phù hợp với nhiệm vụ đào tạo.

Đầu tiên, trong thời kỳ Pháp thuộc, quân trường mang tên: “*ECOLE DE COMMAN-DO*”.

Đến năm 1955, quân đội Pháp chuyển giao quân trường lại cho quân đội Việt nam, quân trường đã được đổi tên là: “*Trường Biệt Động Đội Thể Dục Đình Tiên Hoàng*”.

Đến năm 1957, quân trường đã được đổi tên lần cuối cùng: “*Trường Hạ Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa*”.

Mặc dù mang tên là Trường Hạ sĩ quan, nhưng vì nhu cầu đòi hỏi của tình hình và quân đội, quân trường có những khóa đào tạo Hạ sĩ

quan đặc biệt. Những khóa tái huấn luyện cho sĩ quan các cấp, từ Đại Úy đến Trung Tá. Đó là những khóa huấn luyện cho các sĩ quan Biệt kích, chuyển qua Biệt động quân biên phòng, mà tôi là một trong những huấn luyện viên về chiến thuật. Vì là sĩ quan trong các đơn vị biên phòng, nên đề tài huấn luyện chiến thuật chú trọng vào phòng thủ nhiều hơn.

Cũng vì nhu cầu của chiến trường, và quân đội, ngoài công việc đào tạo các khóa Hạ sĩ quan thường lệ, quân trường cũng đã đào tạo những khóa sĩ quan trừ bị như Trường Bộ binh Thủ đức. Đây không phải là nhiệm vụ chính của Quân trường, mà do tình thế chiến trường đòi hỏi, Trường Hạ sĩ quan đứng ra chia sẻ giúp đỡ Trường Bộ binh Thủ đức, trong lúc nhu cầu đòi hỏi.

Trên thực tế, không có sự khác biệt về quy chế huấn luyện, đào tạo, hay không có sự khác biệt nào khi các tân sĩ quan mang hành trang ra phục vụ các đơn vị, giữa hai quân trường Thủ đức và Đồng đế. Chỉ khác tên gọi quân trường mà thôi.

Nói về thời gian huấn luyện, các Sinh viên sĩ quan được đào tạo tại Đồng đế, cũng đủ 6 tháng, sau 3 tháng đã được huấn luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quang Trung.

Chương trình huấn luyện Sinh viên sĩ quan

có khác so với chương trình huấn luyện Hạ sĩ quan. Về chiến thuật, Chương trình huấn luyện cho các khóa Hạ sĩ quan, căn bản là cấp tiểu đội. Nhưng căn bản cho các khóa Sinh viên sĩ quan là cấp trung đội, và đại đội. Tài liệu môn chiến thuật thiếu ở cấp đó. Thiếu Tá Phạm Huỳnh Luông, Trưởng khoa Chiến thuật, đã nói với tôi: “Anh Dũng phải làm cho gấp, để có tài liệu mà huấn luyện”. Tôi đã giúp Thiếu Tá Trưởng khoa hài lòng.

Cái tên **“LÒ LUYỆN THÉP TÂN TIẾN NHẤT VIỆT NAM”** nhắc nhở những khi đeo trên dây kinh dị ở Núi Một. Những khi ôm súng xông pha, tiến thẳng vào mục tiêu trong bài học “Tấn công” ở Bãi Tiên. Những khi nhẫn nại, ôm súng nằm chờ dưới mưa trong bài “Phục kích” ở bìa núi đối diện đồi Bát giác. Những khi nhảy cho đến khi gãy giò trong bài Trục thẳng vận. v.v.

Những giây phút và hình ảnh đó nay đã lùi vào dĩ vãng. Chúng ta còn gì cho nhau hôm nay?

Chúng ta còn nợ nhau tình chiến hữu. Chúng ta còn nợ nhau tình huynh đệ chi binh. Chúng ta chưa chia xẻ nhau trọn vẹn những đắng cay, ngọt bùi. Chúng ta hãy nắm tay nhau để trả những nợ nần còn vương đọng đó.

Cha mẹ tôi, đã đặt tên cho tôi là Dũng. Bà con, bạn bè, mọi người gọi tôi là Dũng. Nếu tên tôi là Cu, thì mọi người gọi tôi là Cu. Cái tên không là gì cả.

Đừng chỉ tay nhau: Anh Thủ đức, tôi Đồng đế, anh kia Đà lạt, anh nợ Quang Trung... Cái tên không là gì cả. Đừng để cái tên, cái địa danh, biến thành những tấm tường ngăn cách!

Tình chiến hữu, tình huynh đệ chi binh, không có hàng rào. Dầu cho tự tôn hay tự ty, cả hai đều là những mặc cảm không đúng. Tình cảm đến với nhau, sẽ chiến thắng mọi mặc cảm vụng về đó.

Các bạn, cũng như tôi, chúng ta không có, không còn những ước vọng to lớn, sâu xa, bạt núi ngăn sông. Chỉ còn một ước mong, đến với nhau, để tạo động lực, tạo nền móng, bước đi, cho những thế hệ mai sau. Để duy trì khí phách, chí nam nhi. Để duy trì lễ giáo, văn hóa cho con trẻ trên bước đường lưu vong. Để chia ngọt, xẻ bùi trong tình quân ngũ. Để nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời.



Trung Đội 1 Đại Đội 733 Tiểu Đoàn 4_SVSQTB_khóa 5/72B Đồng Đế Nha Trang



NHẬP CUỘC

Rồi cũng xong những nắng mưa gian khổ!
 Đã xa rồi thời ửng chiến, gác đêm
 Ngày mai rực ánh hồng trên quang lộ
 Vung gươm thiêng, khua ánh thép vang rền.

Mang hào khí của bao đời lịch sử
 Súng trên tay nhập cuộc với binh đao
 Bạn và tôi theo gương của anh hào
 mang tuổi trẻ dân thân vì sông núi.

Bước gang hồ sá gì thân gió bụi
 Gánh quê hương chung sức với Cha, Anh
 Đường như có tiếng Người xưa vang vọng
 gọi Ta đi theo từng bước quân hành.

Rồi cũng đến lúc lìa xa Trường Mẹ
 Bạn và Tôi rong ruổi bốn phương trời
 Thanh kiếm bạc vẽ trang đời, Bạn nhé
 cho vàng dương muôn thuở rạng trùng khơi!

Chào Đồng Đế, Nha Trang. Ta nhập cuộc!
 Chào đêm mưa, sương muối, nắng quân trường
 Bạn cùng tôi lên đường vì đất nước
 mang hùng tâm, dũng khí đến biên cương.



HUY VĂN

(Ngày Mãn Khóa 4B/72 SQTB 26-06-1973)



Vĩnh Biệt Bạn Già!

Hình: Cựu Đại Úy Thiết Kỵ Phạm Quang Lăng



Xưa kia từng cưỡi chiến xa
 Quanh năm chiến-đấu, bạn ta oai-hùng
 Đẹp trai, bay bướm, trẻ trung
 Đại úy Thiết-Kỵ người hùng Mũ Đen
 Kính đàn anh, quý đàn em
 Biết yêu thương lính; biết xem trọng người
 Khi yêu, yêu cũng tuyệt vời
 Hậu-phương em gái một thời mê-ly
 Yêu nhiều nhưng chẳng hề si
 Đã là lính chiến phải “li” mới oai!
 Quân-phong quân-kỹ không sai
 Riêng tư tình-cảm thì ai cũng cần
 Người Hùng phải có giai nhân
 Như Trời Đất có mùa Xuân mùa Hè
 Nữ sinh chúm-chím đi về
 Anh trai có trái tim chì cũng ... rung
 Cao- nguyên đồi núi chập-trùng
 Nơi anh có mặt là vùng hiểm nguy
 Xông pha thỏa chí nam-nhi
 Từ ngày mẫn khóa tới khi đường cùng



Trong tù anh vẫn bền gan
 Giữ-gìn nhân-cách sĩ-quan Cộng-Hòa
 Vẫn tình đồng-đội thật thà
 Anh chia xẻ bớt miếng quà tới thăm
 Cho người kiệt sức khó khăn
 Ôm đầu thìa sữa, chỗ nằm lo toan
 Vệ-sinh đi lại không gàn
 Đưa tay dìu dắt, giúp phần ủi an
 Cơm tù chó cũng ngại ăn
 Sắn khoai là chính, gạo gàn như không!
 Rau hừ, mắm thối nấu chung
 Muỗng canh ... “toàn quốc” đắng lòng tù binh

Quanh năm lao khổ nhục hình
 Quân dữ không một chút tình đồng-hương
 Cùm gông đánh đập là thường
 Ra khỏi “kỷ-luật” chỉ còn ... bò lê!
 Chết càng ô-nhục ê-chề
 Chiếc hòm gỗ tạp, xác về đất hoang
 Có khi không một nén nhang
 “Bát com quả trứng” lại càng khó hơn
 Bạn tù lặng-lẽ đem chôn
 Trước sau không được để hơn một ngày
 Không bằng thân xác ăn mày
 Áo quần tản-liệm sơ-sài qua loa!
 Thân-nhân xa tít quê nhà
 Vẫn được thông báo: “khỏe và bình-an”!
 Khi hay, không được thở than
 Nếu muốn thiêu cốt để mang tro về
 Hoang-mang bia mộ tên đề
 Ngả-nghiêng mục nát, sơn nhòe nước sơn
 Gió mưa, chữ mất chữ còn
 Quê-hương bán-quán: chữ mòn chữ không!
 Tháng ngày nhắm mắt cuối cùng
 Năm chết sai, đúng được chừng bao nhiêu? (%)



Bài thơ càng viết càng dài
 Chuyện tù Cộng-sản kể hoài khó ngưng
 Mặt phù, chân nặng, mắt sưng
 Mùa đông buốt giá lên rừng đốn cây
 Run-run rách-rưới thân gầy
 Bước đi xiêu vẹo bên này, bên kia
 Bòm-sòm đầu tóc râu ria
 Chết vì cây đổ gãy lia xương vai!
 Đất nông lấp vùi hình hài
 Mồ cao vài tấc bên ngoài trại giam
 Cùng là dòng máu Việt-Nam
 Mà sao Cộng-sản đã man lạ thường!



Cả toán vẫn phải lên rừng
 “Chỉ-tiêu” chưa đủ thì đừng nghỉ ngơi
 Mùa Hè nắng cháy da người
 Lên non đập đá tảng, rơi vỡ đầu!
 Xe chúng chở đá đi đâu?
 Tù không biết được đuôi đầu ra sao
 Cây khô vì ngọn gió Lào

Tù đói thì uống nước vào thay ngô
 Mồ-hôi-muối đầm áo tù
 Mất cay vị mặn tai ù không nghe
 Nắng lửa không mái lều che
 Trên đầu chỉ chiếc nón mê tự làm
 Ôm đầu chưa chắc được nằm
 Phải làm “việc nhẹ”: đào hầm, đào ao
 Mưa rừng miền Bắc! Ôi chao!
 Thấm vào da thịt như dao cắt lòng
 Mùa Đông lội xuống cánh đồng
 Hai chân buốt tựa vô thùng cà-rem!
 Gò lưng kéo chiếc bừa đen
 Một sau, hai trước lấm lem thân gầy
 Ấm no không ở chốn này
 Khổ-sai là đúng! Đọa-đày đúng hơn!
 Lên bờ được chút lửa rơm
 Gọi là nhân-đạo, nghĩa ơn dài dòng
 Quanh-co lý-luận lòng-vòng
 Cộng-sản áp dụng “nước sông công tù”
 Núi rừng Việt Bắc âm-u
 Mùa Đông thê-thảm, mùa Thu buồn-buồn
 Đêm nằm nghe vượn hú luôn
 Thân tàn co-quắp, chiếc giường rệp leo
 Chúa-nhật cái bụng càng ... “meo”
 Vì không bữa sáng, nằm queo đợi giờ
 Lạnh phân khoai sắn bữa trưa
 Bữa chiều dồn lại mới vừa bụng no!
 Những ai ăn khỏe như ... bò (to con lớn xác)
 Thăm nuôi bạn có nhường cho khẩu-phần
 Niềm vui được một, hai lần
 Gọi là đùm bọc tinh-thần giúp nhau
 Kể hoài cũng chẳng hết đâu
 Chuyện tù Cộng-sản kể lâu vẫn còn



Hình: Cảnh một trại tù “Cải-tạo” của Cộng-sản Việt Nam sau 1975

Muru sâu chúng giết lần mòn
 Chờ khi “tiến bộ”, chẳng còn một ai!
 Hết tù trong lại tù ngoài
 Làm thân chiến bại: đêm dài âu-lo
 Vật-vờ bữa đói bữa no
 Tạm là sinh-kế, bù cho đắng lòng
 Kéo dài ngày tháng long-đong
 Đòi không còn thấy màu hồng, màu xanh
 Áo com quanh-quần, quần-quanh
 Xa cơ thất-thế đời đành ... trắng lu!



Sớm nay dày đặc sương mù
 Nhân-gian thâm hiểu mùa Thu sắp tàn
 Chiều qua một chiếc xe tang
 Dem đi người lính Việt-Nam Cộng-Hòa
 Từ trần vì bệnh tuổi già
 Tựa như chiếc lá chiều tà rụng rơi
 Trước khi Đông tới quê người
 Anh đi thanh thản sau lời trời-trần:
 Lễ tang đơn-giản và nhanh
 Quan-tài đầy nấp, cử hành đơn-sơ
 Không phúng, không viếng, không cờ
 Không kèn vĩnh-biệt trước giờ chia xa
 Hỏa-thiêu cho tiện người nhà
 Tương-lai không phải lo xa; lo gần
 Ngày xưa chiến-địa xả thân
 Bây giờ nhắm mắt không cần gì hơn
 Chỉ cầu xin Chúa ban ơn
 Dang tay đón nhận Linh-Hồn Giuse
 Tiễn anh, thân thích bạn bè
 Đường Thu ngập lá chuyển xe cuối cùng
 Nắng chiều nghiêng bóng giáo-đường
 Không-gian trầm-lặng hồi chuông nhà thờ
 Vợ hiền không áo khăn xô
 Màu đen tang-chê, không tô má hồng
 Từ nay goá-phụ mùa Đông
 Thân già hiu-quạnh nổi lòng vào ra
 Gió chiều như bản Thu ca
 Gọi làn mây trắng phương xa bay về
 Bầu trời Tây Bắc Hoa Kỳ
 Tiễn đưa người lính biên-thùy năm xưa
 Đồng-môn, đồng-khoá, đồng-tù
 Tiễn anh đi trước, từ từ theo anh
 Mũ Đen, Nâu, Đỏ, Trắng, Xanh
 Đều là Hải, Lục, Không Quân một nhà
 Lưu vong sống thác phương xa
 Dù không chiến-hữu cũng là đồng-hương

Những khi họp khóa, họp trường
 Họp quân-binh-chúng vui buồn khó quên
 Niên trường, niên đệ anh em
 Khóa một - khóa chót dưới trên kính nhường
 Tóc đen, tóc bạc lẽ thường
 Khác nhau tuổi tác, con đường đi chung
 Xứ người là đất tạm dung
 Lĩnh già sống kiếp lưu-vong cuối đời
 Giờ anh đi trước chúng tôi
 Phạm-Quang-Lãng chẳng bị đời lãng quên
 Nhớ anh, không nhớ ngày đêm
 Nhưng là nỗi nhớ cái Duyên, cái Tình



Riêng tôi thương quý bạn hiền
 Lành như tu-sĩ cao-niên nhu-hòa
 Gặp nhau bốn chục năm qua
 Đường đời tùy khúc khi xa, khi gần
 Anh giờ xa hănh đường trần
 Tôi giờ mất hănh bạn thân một người
 Từng là đồng-nghiệp một thời
 Chung hăng điện-tử họp rồi lại tan (hăng đẹp)
 Đồi miền cách một trường-giang*
 Cầu cao xa-lộ liên-bang đồi bờ
 Anh vẫn ở Vancouver
 Portland tôi sống đơn-sơ tháng ngày
 Hướng đời Nam-Bắc-Đông-Tây
 E-mail thường-lê giải bày gần xa



Từ nay vắng tiếng bạn già
 Bài Thơ Vĩnh-Biệt gọi là ... Lãng ơi!!
 Người đi, Thu cũng đi rồi
 Thu còn trở lại, nhưng người thì không
 Hôm xưa tay bắt mặt mừng
 Hôm qua tay đặt trên lưng quan-tài
 Tiễn anh trong nắng chiều phai
 Mùa Thu dần chuyển sang ngày mùa Đông
 Cháu ngoại chưa biết mặt ông
 (Hài nhi và mẹ xa không kịp về)
 Từ nay anh khỏi lo gì
 Quê-hương đành bỏ từ khi lên đường
 Quê người sống kiếp tha-hương
 Quê trời mới thật là phương Vĩnh-Hằng
 Chúc anh thanh-thản nhẹ-nhàng
 Ung-dung vào nước Thiên-Đàng từ đây
 Tôi về uống chén rượu cay
 Một mình ôn chuyện tháng ngày đã qua
 Báo tin, gọi khắp gần xa

Bạn tù, bạn lính biết là anh đi ./.



Thành kính tưởng nhớ NT Guise Phạm Quang Lãng
 Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Khóa 19
Trần Huy Tiềm (Khóa 26, SQTĐ/TĐ)
Portland, Oregon, USA
Ngày 9 tháng 11 năm 2019

* Đồi bờ Vancouver, Washington và Portland, Ore-
 gon; cách nhau con sông lớn biên giới Columbia.



Các Triệu Chứng của Vi-rút Corona

Nguồn:

<https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html>

Những điều quý vị cần biết

- Bất cứ ai cũng có thể có các triệu chứng từ nhẹ đến nghiêm trọng.
- **Người lớn tuổi và những người có các tình trạng bệnh nền nghiêm trọng** như bệnh tim hoặc phổi hoặc bệnh tiểu đường dường như có nguy cơ cao hơn phát triển các biến chứng nghiêm trọng hơn từ bệnh COVID-19.

Theo dõi các triệu chứng

Những người mắc bệnh COVID-19 đã có một loạt các triệu chứng được báo cáo - từ các triệu chứng nhẹ đến bệnh nghiêm trọng. Các triệu chứng có thể xuất hiện **2-14 ngày sau khi phơi nhiễm với vi-rút**. Những người có các triệu chứng này có thể nhiễm COVID-19:

- Sốt hoặc ớn lạnh
- Ho
- Hụt hơi hoặc khó thở
- Mệt mỏi
- Đau cơ hoặc đau người
- Đau đầu
- Mờ mắt vị giác hoặc khứu giác
- Đau họng
- Ngạt mũi hoặc chảy nước mũi
- Buồn nôn hoặc nôn mửa
- Tiêu chảy

Danh sách này không bao gồm tất cả các triệu chứng có thể xuất hiện. CDC sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này khi chúng tôi tìm hiểu thêm về COVID-19. [Xem tiếp trang 16]

Tiền Biệt Alpha

*Cùng với mọi người, xin được dâng lời tiễn biệt đến
quý Chiến Hữu Đồng Môn đã ra đi trong thời gian
Dịch bệnh Covid-19 ít người tiễn đưa!*

Alpha tung cánh lia đời
Xẹt tia lửa sáng hướng trời quê hương
Chuyến hành quân vượt trùng dương
Trở về đất mẹ hết vương bụi trần

Vào đời đang lúc tuổi xuân
Chiến tranh khói lửa lan trên xóm làng
Anh ra khắp ngã chiến trường
Giữ phần Tổ quốc còn vương đạn thù

Nhiều năm trấn thủ lưu đồn
Nhiều năm chinh chiến giữ hồn non sông
Gặp thời vận nước đục trong
Sa cơ vẫn giữ tấm lòng sắt son

Tháng ngày ở chốn tha hương
Alpha lập lách trên đường đấu tranh
Hôm nay vĩnh biệt đệ huynh
Trở về đất Mẹ trọn tình núi sông

Đồng môn cùng với Đồng hương
Tiếc thương hòa quyện khói hương tiễn hồn
Về cùng bao đảng anh hùng
Linh thiêng phù trợ con đường đấu tranh



**Quê hương thoát cánh lâm than
Thoát nạn bành trướng dã man của Tàu
Tự do dân chủ nhân quyền
Toàn dân vui sống thanh bình ấm no**

Thanh huyền_K19

Bài Tình Thơ Tháng Tư



*Tháng Tư đến mùa Xuân nơi xứ lạ
Khắp nẻo đường hoa nở vạn màu tươi
Trên phố đông rộn rã tiếng chào cười
Thiên hạ sống rộn ràng mừng nắng ấm*

*Tháng Tư cũ, quê tôi buồn sâu đậm
Bởi nhà tan nước mất, khóc chia ly
Bạn tù đây, người đau khổ ra đi
Kẻ bỏ xác nơi rừng sâu, biển lạnh*

*Ôi! vận nước thịnh suy ta khó tránh
Cuộc hồng trần! Ôi! tan hợp, hợp tan
Bao nhiêu năm! Sầu, khổ, hận vô vàn
Biển vẫn mặn! Nỗi đau thương còn đó*

*Mây vẫn trôi, trời vẫn còn mưa gió
Nhưng cuộc đời: bao thay đổi, đôi thay
Nhiều bạn xưa vĩnh biệt cõi trần này
Người còn sống đã mắt mờ, tóc bạc!*

*Bao nhiêu năm! Cuộc đời dầu đổi khác
Nhưng tấm lòng yêu nước, nhớ quê hương
Và nỗi buồn của kẻ sống tha hương
Vẫn còn đó trong lòng người dân Việt*

*Gặp nhau đây với niềm đau tha thiết
Nhìn cờ vàng, nghe thơ mới nhạc xưa
Ta cùng nhau tìm lại chút vị thừa
Nhớ kỷ niệm, nhớ anh hồn tử sĩ*

*Xin chúc Bạn vẫn vững tâm bền chí
Sống xứ người nhưng ta vẫn Việt Nam
Người Việt Nam: tinh cảm, dũng chí làm
Điều lợi ích cho người, cho Dân Tộc*

**Nữ thi sĩ Swong Lam
Portland, Oregon**



trước khi bầu cử... hoặc theo thủ tục do tiểu bang ấn định.

Năm 1965, Quốc Hội Hoa Kỳ ban hành đạo luật “Voting Rights Act” bãi bỏ các điều kiện cử tri phải biết đọc, biết viết (literacy tests), đóng thuế bầu cử (poll taxes). Các điều kiện này thường được áp dụng tại các tiểu bang miền Nam Hoa kỳ gọi chung là “Jim Crow Laws”. Tuổi được bầu cử cũng thay đổi qua thời gian từ năm 1776 và Tu chính Án thư 26 (1971) đã thống nhất tuổi được bầu cử là 18 tuổi cho công dân trên toàn quốc cho các cuộc bầu cử tiểu bang và liên bang.

3. Chứng Minh Thư (ID card)

Đến năm 2016, khoảng 30 tiểu bang buộc phải xuất trình căn cước (ID) trước khi cho ghi danh bầu cử. Khoảng 20 tiểu bang chưa có luật buộc phải xuất trình căn cước. Hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ có hai đường lối khác nhau về vấn đề này.

Đảng Cộng Hòa ủng hộ tiểu bang cấp căn cước cho cử tri nhằm tránh sự gian lận như bầu cử nhiều lần, không đủ điều kiện bầu cử vẫn được đi bầu cử, không phải là công dân Hoa Kỳ, di dân bất hợp pháp, người chết đi bầu... Vấn đề gian lận bầu cử (election fraud) đã được nêu lên trong nhiều cuộc bầu cử.

Đảng Dân chủ chủ trương ngược lại để cho mọi người được bầu cử tự do không cần chứng minh thư (ID) vì lý do nhiều người không có giấy tờ tùy thân... (Phát biểu của ông Eric Holder, US Attorney General, Pres. Obama Administration).

Sự tranh chấp này khiến cho Tối Cao Pháp Viện (US Supreme Court) phải phân xử. Năm 2008 Tối Cao Pháp Viện công nhận luật tiểu bang Indiana đòi hỏi cử tri phải có căn cước. Các tiểu bang khác như Texas, Tennessee, Rhode Island, Kansas, Georgia... năm 2012 đã

Hầu hết chúng ta đã tham dự các cuộc bầu cử tự do tại Việt Nam trước 1975 và tại các quốc gia tự do mà chúng ta đang cư ngụ sau năm 1975. Trong các quốc gia tự do, dân chủ, phương thức bầu cử tự do được áp dụng trong các cơ chế công quyền và các hiệp hội tư nhân để chọn người đại diện.

Tại Hoa Kỳ, các chính quyền tiểu bang đảm trách công tác tổ chức bầu cử các viên chức công cử tiểu bang và liên bang. Thẻ thức bầu cử được quy định bởi các đạo luật do chính quyền tiểu bang ban hành, do đó có một số khác biệt về kỹ thuật tổ chức giữa các tiểu bang.

1. Quyền bầu cử:

Hiến pháp Hoa Kỳ năm 1787 không quy định quyền bầu cử cho mọi công dân Hoa Kỳ. Vì thế các Tu chính án thứ 15 ban hành năm 1870 quy định thêm quyền bầu cử cho người Mỹ thiểu số...Tu chính án thứ 19 ban hành năm 1920 công nhận quyền bầu cử cho cử tri nữ giới... Hiến pháp quy định bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ cứ bốn năm một lần vào ngày Thứ Ba sau ngày thứ hai tuần thứ nhất tháng 11.

2. Ghi danh bầu cử

Mọi công dân hội đủ điều kiện đều được ghi danh bầu cử: Công dân Hoa Kỳ, 18 tuổi, không can án hay bị tước quyền bầu cử, phải là cư dân hợp lệ tại tiểu bang nơi bầu cử hay ứng cử, cử tri có thể ghi danh trước hoặc tại phòng phiếu

thông qua luật đòi hỏi cử tri phải có căn cước. Tuy nhiên một số tiểu bang khác còn lại vẫn còn tranh cãi về luật ID card. Trong năm 2016, 17 tiểu bang đã ban hành luật đòi hỏi phải xuất trình khai sinh, chứng chỉ nhập tịch... nhưng vẫn gặp khó khăn khi áp dụng.

4. Các chức vụ dân cử

Có rất nhiều loại chức vụ dân cử tiểu bang và liên bang tại mỗi tiểu bang. Mỗi tiểu bang, như một tiểu quốc, có đầy đủ cơ chế dân cử: Lập Pháp với lưỡng viện Quốc hội, Hành Pháp với Thống Đốc và các Bộ, Phủ và Tư pháp với một hệ thống toà án. Tiểu bang như Nebraska... chỉ có một viện (unicameral), không có lưỡng viện Quốc hội (bicameral) như các tiểu bang khác.

Nghị sĩ Liên bang (US Senator): Mỗi Tiểu bang đồng đều có 2 Nghị sĩ Liên bang, nhiệm kỳ 6 năm. Dân biểu Liên bang (US Representative): Có nhiều dân biểu Liên bang cho mỗi tiểu bang tùy theo dân số của tiểu bang, nhiệm kỳ 2 năm. Từ khi lập quốc, khoảng 30,000 dân được bầu một Dân biểu. Ngày nay số Dân biểu gia tăng theo dân số căn cứ trên bảng thống kê dân số cứ 10 năm một lần. Một Dân biểu hiện nay có thể đại diện cho trên nửa triệu dân. Tiểu bang nhỏ nhất có 1 dân biểu và 2 Nghị Sĩ. Tiểu bang lớn nhất như CA có 52 Dân biểu và 2 Thượng nghị sĩ. Số Thượng nghị sĩ không thay thay đổi. Số Dân biểu có thể thay đổi tùy theo dân số gia tăng.

5. Phân khu bầu cử

Vì dân số gia tăng nên có vấn đề tái phân chia khu bầu cử (Congressional redistricting). Khi tái phân khu như vậy có thể sẽ gây thất lợi cho một trong hai đảng Dân Chủ hay Cộng Hoà. Sự tái phân cử tri là nhiệm vụ của chính quyền tiểu bang và có ảnh hưởng đến vấn đề bầu cử dân biểu liên bang và các viên chức công cử tiểu bang nên thường tạo nên các cuộc tranh

luận sôi nổi trong quốc hội tiểu bang. Sự tranh dành vấn đề tái phân ranh giới và cử tri lợi cho khu bầu cử, có trường hợp phải nhờ Tối cao Pháp viện Hoa kỳ phân xử.

Trường hợp có nhiều cử tri cùng chung khuynh hướng chính trị được tái phân vào một khu bầu cử tạo nên hiện tượng “Vote packing”, có lợi cho vị dân biểu đương nhiệm (incumbent). Ngược lại vị dân biểu đương nhiệm có thể bị thất cử nếu có nhiều cử tri thuộc các khuynh hướng khác chiếm đa số hoặc cử tri thường hỗ trợ dân biểu đương nhiệm bị phân tán hay “Vote cracking”. Vấn đề tranh cãi là phải phân khu như thế nào để dung hòa các khuynh hướng chính trị trong địa phương liên hệ.

6. Vấn đề tài trợ các cuộc vận động bầu cử:

Ứng cử mà thiếu tài chánh thì không có hy vọng đắc cử. Mặt trái của vấn đề vận động tài chánh là các ứng cử viên, sau khi đắc cử, có thể lo “ơn đền, nghĩa trả” cho những người đóng góp tài chánh bằng cách thỏa mãn nhu cầu của những người tài trợ, những nhóm quyền lợi (interest groups) áp lực các viên chức đắc cử. “Pay and play - tiền trao cháo múc”, thay vì dùng thì giờ hay công khó để phục vụ công ích. Để giảm thiểu vấn đề thiên vị phục vụ cho phe phái đã giúp họ đắc cử bằng nhiều mảnh khóe khác nhau, năm 1907 đạo luật Tillman Act được ban hành để cấm các đại công ty đóng góp tài chánh cho các cuộc vận động bầu cử các viên chức liên bang và ấn định mức chi tiêu tối đa cho mỗi ứng cử viên. Luật Federal Corrupt Practices Act được ban hành năm 1925 ấn định mức đóng góp. Luật Federal Election Campaign Act được ban hành năm 1971 bắt buộc các ứng cử viên tường trình số tiền đóng góp nhận được trong thời gian vận động tranh cử. Năm 1974, Quốc Hội thành lập cơ quan Federal Election Com-

mission (FEC) do 3 Ủy viên Cộng Hoà và 3 Ủy Viên Dân Chủ kiểm soát tài chánh của các cuộc tranh cử... Dù luật lệ có quy định nhưng trong thực tế các nhóm áp lực vẫn đóng góp tài chánh cho các ứng cử viên để được hưởng lợi lộc sau khi các ứng cử viên được đắc cử qua nhiều phương thức khác nhau.

7. Các Ủy Ban Hoạt Động Chính Trị

Chúng ta thường nghe nói đến danh từ PAC. PAC là Political Action Committee. Các ủy ban vận động chính trị được thành lập tại các tổ chức, công ty, đảm trách vấn đề gây quỹ đóng góp cho các cuộc vận động tranh cử như GOPAC (Republican leadership PAC). Nhiều đoàn thể chính trị tại các tiểu bang cũng thành hình các ủy ban vận động chính trị. Những nhóm này được thành lập theo Section 527 của Internal Revenue Code (IRS Code). Trong cuộc bầu cử năm 2004, cơ quan Swift Boat Veterans for Truth vận động tài chánh để ủng hộ George W. Bush và bài bác John Kerry. Ngược lại, cơ quan America Coming Together (ACT) ủng hộ Kerry chống Bush. Cả hai cơ quan này đã bị phạt bạc triệu vì hoạt động ngoài sự kiểm soát của Federal Election Commission (FEC).

Al Gore khi làm Phó Tổng Thống cũng bị khiêu nại vì dùng điện thoại của văn phòng Phó TT vận động tài chánh cho ứng cử viên của đảng Dân Chủ và Tổng Thống Clinton cũng bị báo chí phân phui khi mời các mạnh thường quân (donors) đến nghỉ ngơi tại Toà Bạch Ốc. Thống Đốc Illinois Ron Blagojevich, đảng Dân Chủ, bị tù vì bán ghế Thượng nghị sĩ của Barack Obama để trống của tiểu bang Illinois để lấy tiền tranh cử.

Trong vụ án Citizens United v. Federal Election Commission năm 2011, Tối Cao Pháp viện cấm không được hạn chế sự đóng góp của các nghiệp đoàn, công ty thương mại cho các cơ

quan bất vụ lợi. Đồng thời xác nhận các hiệp hội sinh lợi và bất vụ lợi có tư cách pháp nhân (không những là legal entity và cũng là legally persons) nên có quyền nhận đóng góp như quyền tự do ngôn luận dành cho mọi công dân! Phán quyết này cũng gây nên sự kinh ngạc cho một số người. Kết quả, các PAC có quyền nhận sự đóng góp vô giới hạn của tư nhân cũng như của các hiệp hội, các công ty thương mại và được mệnh danh là Super PACs, rồi sau đó Super super PAC tha hồ nhận tiền đóng góp để hỗ trợ cho ứng cử viên gà nhà... khiến cho Lawrence Lessig, giáo sư tại Trường Luật Harvard, viết sách "Republic, Lost: How Money Corrupts Congress - and a Plan to Stop It" để chống đối sự nhũng lạm do tiền tài gây nên tại Washington DC, để cảnh giác thành viên của chính quyền, Hành Pháp, Lập Pháp không nên chỉ lo vận động tài chánh để tranh cử mà lơ là quốc sự...

Nhiệm vụ của Tối Cao Pháp Viện rất quan trọng trong tiến trình hình thành hệ thống pháp luật Hoa Kỳ. Chánh nhất Hughes (1862-1948) đã nhận xét rằng ý nghĩa của Hiến pháp do Tối Cao Pháp Viện giải thích. Tổng Thống Woodrow Wilson sánh Tối Cao Pháp Viện như là một "Quốc Hội Lập Hiến thường trực" vì vai trò của TCPV như là cơ quan cuối cùng giải thích Hiến pháp, nói khác đi giải thích Hiến pháp của TCPV có tính cách chung thẩm.

Theo Tổng Thống Thomas Jefferson, giao trọng trách giải thích Hiến pháp cho Tối Cao Pháp Viện là một tập tục nguy hiểm. TT Jefferson cho rằng quyền của nhân dân Hoa Kỳ phải để cho nhân dân Hoa Kỳ định đoạt hơn là chấp nhận sự giải thích có tính cách khống chế của riêng một cơ quan. Để cho công dân Hoa Kỳ định đoạt qua lá phiếu cũng là một phương cách tốt.

Trước sự kiện đảng Dân chủ tấn công TT

Trump từ khi đắc cử tháng 11, năm 2016 qua các chiến dịch như “Russia collusion” tốn phí công khổng lồ hơn 30 triệu USD, không có kết quả, đến “Abuse of Power, Obstruction of Congress” versus “Executive power” của Tổng Thống. Tuy nhiên, đảng Dân chỉ có 47 phiếu trên Thượng Viện, làm sao kiếm thêm 20 phiếu hầu có đủ 67/100 Thượng nghị sĩ để bãi miễn TT Trump. Sau thời gian luận tội Thượng Viện đã phán quyết Trump vô tội. Vì vậy, dù muốn, dù không, cuộc bầu cử tháng 11, 2020 sẽ có đáp số, xem thử quốc dân Hoa Kỳ vẫn tin nhiệm TT Trump hay Dân chủ sẽ đắc cử.



Nhiều vấn đề khó khăn khác được bàn cãi hiện nay với ý kiến chống đối nhau như vấn đề phá thai, đạo và đời, tự do cá nhân, vấn đề nhân quyền, vấn đề tự do kết liễu sinh mạng... Theo quan niệm của một số giới chức, Tối Cao Pháp Viện đi hơi xa trong vấn đề giải thích Hiến Pháp, do đó hai đảng cố gắng thay đổi chiều hướng giải thích Hiến pháp theo quan điểm của mỗi đảng. Công Hoà chủ trương Hiến pháp phải được giải thích theo ý chỉ của những bậc khai quốc công thần đã đại diện nhân dân Hoa Kỳ soạn thảo Hiến pháp năm 1787. Dân Chủ thì muốn thay đổi, cho nên hai đảng phải tranh cho được chức vụ Tổng Thống mới có thẩm quyền bổ nhiệm các vị Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện theo khuynh hướng của mỗi đảng.

8. Đề cử đại biểu

Thủ tục thông thường cho các đảng chính trị (1) tuyển chọn các đại biểu (delegate) từ các phiên hội sơ bộ (caucus) tại các precinct (khu tuyển cử) trong các thành phố. (2) Các đại biểu được các precinct bầu sẽ tham dự đại hội cấp County (County Convention) để bầu đại biểu tham dự đại hội cấp tiểu bang (State Convention) (3) Đại hội cấp tiểu bang sẽ họp để bầu đại biểu tham dự đại hội đảng Toàn Quốc (National Convention). Tuy vậy, thủ tục có thể thay đổi tùy theo tiểu bang.

Đảng Dân Chủ chọn ứng viên từ các cuộc bầu cử sơ bộ tại cấp tiểu bang. Các đại biểu cấp tiểu bang sẽ tham dự đại hội toàn quốc để chọn ứng cử viên đại diện cho đảng ra tranh cử Tổng Thống. Số đại biểu đảng Dân Chủ thay đổi trong mỗi kỳ bầu cử, khoảng trên dưới 4000 đại biểu được chọn để tham dự Đại hội đảng toàn quốc để bầu đại diện đảng ra ứng cử Tổng Thống. Các ứng cử viên chỉ cần đa số phiếu tương đối (simple majority) đã được định trước, số phiếu này là số đại biểu riêng của mỗi đảng, để được chọn làm đại diện đảng ra tranh cử Tổng Thống. Các đại biểu này được gọi là đại biểu có cam kết “Pledged delegates”. Họ thường đã gặp các ứng cử viên tại các phiên hội tại các Precinct, County và State Convention hay National Convention. Ngoài các đại biểu chọn từ cấp tiểu bang, cấp lãnh đạo đảng chọn thêm một số đại biểu khác làm “Superdelegates” trong số các Dân biểu, Nghị sĩ, Thống đốc của đảng. Trong cuộc vận động bầu cử TT năm 2016, bà Clinton có nhiều Superdelegates và Ông Sanders tỏ ra bất bình về vấn đề phe phái này. Năm 2008, Đảng DC có đến 796 Superdelegates, là những người có chức vụ, quyền thế và có ngân quỹ, có khả năng hỗ trợ cuộc bầu cử. Đa số là thành viên của nhóm Establishment, “Áo xiêm buộc

trói lấy nhau”, tạo thành một thành trì bảo vệ quyền lợi của đảng.

Đảng Cộng Hòa cũng chọn đại biểu từ cấp Precinct, County, State Conventions, để tham dự National Convention, nhưng chọn khoảng trên dưới 2000 đại biểu mỗi kỳ bầu cử. Đảng Cộng Hòa cũng chọn thêm các đại biểu từ các đại hội tại các tiểu bang và từ giới lãnh đạo đảng, nhưng không dùng danh xưng “superdelegates” mặc dù một số delegates được chọn từ trong giới lãnh đạo đảng Cộng Hòa, hay những thành viên của nhóm Establishment của đảng Cộng Hòa.

Các cuộc bầu cử sơ bộ thường được tổ chức qua ba hình thức: (1) Hộp sơ bộ khoáng đại (open primary) trong đó không phân biệt Dân chủ hay Cộng hoà. Đảng viên Cộng Hòa có thể bầu cho ứng viên Dân Chủ hoặc ngược lại. (2) Hộp sơ bộ bán khoáng đại (semi-open system) trong đó các cử tri độc lập (independent voter) có thể bầu cho ứng viên Dân Chủ hoặc Cộng Hòa. (3) Hộp sơ bộ kín (closed primary) chỉ dành cho cử tri ghi danh vào đảng mới được tham dự bầu cử.

9. Vận động tranh cử

Trong tiến trình chọn ứng cử viên từ hàng chục người (contender) của các đảng ghi danh tranh cử cho đến khi chọn được ứng cử viên chính thức đại diện đảng ra tranh cử kéo dài khoảng 2 năm. Trong cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ, nhiệm kỳ 2016-2020, theo danh sách ứng viên ghi danh với Federal Election Committee có 37 người ghi danh dự tranh và trên phiếu bầu Tổng Thống Hoa Kỳ 2016, có ghi danh ứng cử Viên của chín (9) đảng ra tranh cử.

Trong cuộc chạy đua vào Toà Bạch Ốc, đa số ứng viên đã lần lượt rút lui sau những lần vận động tại một số tiểu bang mẫu như Iowa, New Hampshire và South Carolina... và sau các

cuộc tranh luận ”so tài” do các cơ quan ngôn luận tư nhân tổ chức và đặc biệt dựa trên kết quả của các cuộc bầu cử sơ bộ tại các tiểu bang.

Ngoài các tiểu bang đông dân cư, có một số tiểu bang không phải là những tiểu bang đông dân số, nhưng là những tiểu bang tiêu biểu cho các khuynh hướng của cử tri và có tính cách thử thách các ứng viên, xem thử các ứng viên có được các tiểu bang nhỏ ủng hộ, như Iowa tiêu biểu cho cử tri ngành nông nghiệp.

Từ năm 1976, Ứng cử viên Dân Chủ Jimmy Carter thắng hạng nhì tại cuộc bầu cử sơ bộ tại Iowa, sau đó đắc cử Tổng Thống. Đảng Dân Chủ xem sự thành công sơ khởi tại Iowa là một dấu hiệu tốt cho sự thành công trên toàn quốc. Thử thách thứ hai thường được thực hiện tại New Hampshire, nơi đây đa số cử tri không thuộc Dân Chủ hay Cộng Hòa mà đa số là cử tri độc lập (independent voter). New Hampshire là một địa bàn tốt thử thách các ứng viên xem thử họ có khả năng thuyết phục các cử tri độc lập? Ngoài hai tiểu bang nêu trên, đảng Cộng Hòa cũng xem tiểu bang South Carolina là một thí điểm tốt để đo lường tâm lý của cử tri và khả năng của ứng cử viên.

Các đảng buộc lòng phải hỗ trợ những ƯCV được nhiều phiếu nhất đại diện đảng ra tranh cử Tổng Thống. Không có chuyện đảng cử những ƯCV không xứng đáng và buộc dân phải bầu như các chế độ độc tài đảng trị. Nhờ thế mà, dù muốn dù không, ƯCV nào đắc cử sẽ trở thành Tổng Thống của toàn dân.

Các đại hội sơ bộ thường do các tiểu bang tổ chức theo thời gian và địa điểm thuận tiện ấn định như California đã đổi đại hội sơ bộ từ tháng 6 qua ngày 5 tháng 2. Michigan và Florida tổ chức vào tháng 1. Các đại hội sơ bộ được tổ chức vào ngày thứ ba trong tuần của

nhiều tiểu bang được mệnh danh: “**Super Tuesday**”. Trong trường hợp không có ứng viên được đa số phiếu cấp bầu cử sơ bộ ấn định để được đại diện đảng ra tranh cử TT, đại hội đảng toàn quốc sẽ bỏ phiếu quyết định theo phương thức “Brokered Convention” như đảng Cộng Hòa đã dự trù trước đây, nếu UCV Trump không đủ phiếu tín nhiệm theo luật định trong cuộc bầu cử 2016, nhưng trường hợp này đã không xảy ra.

Hiến pháp Hoa Kỳ ấn định cuộc bầu cử Tổng Thống được tổ chức vào NGÀY THỨ BA sau ngày thứ Hai đầu tiên của tháng 11. Các tiểu bang có tính cách phụ trợ quyết định thắng cử như New Hampshire, Iowa, Ohio, Michigan, Pennsylvania, Florida, New Mexixo là những “swing states” mà các ứng cử viên cần tranh thủ cử tri ngoài những tiểu bang có số cử tri tương đối cố định như các “Green states” bầu cho ứng viên Dân chủ hay “Red states” thường bầu cho ứng viên Cộng hoà. Ứng viên đảng Dân Chủ thường thắng phiếu tại các tiểu bang Minnesota, Washington State, Oregon, California, New York. Đảng CH thường thắng phiếu tại các tiểu bang tại Trung và Đông Mỹ. Có những tiểu bang “yellow” là những tiểu bang có nhiều cử tri độc lập hay “swing state” mà các ứng cử viên Dân Chủ hay Cộng Hoà cần nỗ lực tranh thủ để thắng.

10. Thẻ thức đầu phiếu

Bầu phiếu phổ thông được áp dụng cho hầu hết các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và liên bang theo thể thức bầu cử phổ thông (popular), đa số tương đối (simple majority), trực tiếp (direct) và kín (secret). Đa số tương đối có nghĩa là ứng cử viên nào được nhiều phiếu phổ thông thì được đắc cử.

Tuy nhiên, đắc cử vào chức vụ Tổng Thống Hoa Kỳ không chỉ căn cứ vào phiếu phổ thông

(popular vote) mà còn căn cứ vào Phiếu của Cử Tri Đoàn (electoral vote). Thông thường, ứng cử viên nào thắng phiếu phổ thông tại một tiểu bang thì thắng luôn phiếu cử tri đoàn (Winner-take-all). Nhưng thỉnh thoảng có những trường hợp thất cử dù thắng phiếu phổ thông nhưng thua phiếu cử tri đoàn. “Thì không ăn ớt thể mà cay”!

Trong cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm 2000, ứng cử Viên Albert “AL” Gore có 600,000 phiếu phổ thông cao hơn phiếu phổ thông của ứng Cử Viên George W. Bush. Tuy nhiên ứng cử viên George W. Bush thắng phiếu tại Florida nên số phiếu cử tri đoàn cao hơn Al Gore. Al Gore khiếu nại và Tối Cao Pháp Viện tuyên bố George W. Bush đắc cử Tổng Thống Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2000-2004. UCV Bush không phải vì thắng phiếu phổ thông mà nhờ được thắng phiếu cử tri đoàn. Muốn hiểu rõ thêm trường hợp này xin đọc thêm án lệ (Bush v. Gore, 531 US 98 (2000)). Sự kiện này cũng cho chúng ta thấy vai trò của Tối Cao Pháp Viện quan trọng như thế nào. Tân Tổng Thống nhiệm kỳ 2016-2020... đã có cơ hội bổ nhiệm các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện có cùng khuynh hướng chính trị trong thời gian 4 hay 8 năm tới vì hiện nay có 3 vị thẩm phán Tối Cao pháp Viện trên 78 tuổi.

11. Phiếu Phổ Thông và Phiếu Cử Tri Đoàn (Popular vote & Electoral vote)

Mỗi tiểu bang có một số “cử tri đoàn” (Electoral College) gồm 2 Nghị sĩ Liên bang và một số Dân biểu Liên bang tùy theo dân số.

Hoa Kỳ có 538 phiếu cử tri đoàn gồm có: 100 Nghị sĩ Liên bang (US Senator) và 438 Dân biểu Liên bang (US House of Representatives). Số dân biểu có thể được điều chỉnh tùy

theo dân số... Muốn đắc cử Tổng Thống, ứng cử viên phải hội đủ 270 phiếu cử tri đoàn trên 538 phiếu. Nghĩa là ít nhất phải hơn đối thủ 2 phiếu. Ứng cử viên nào thắng phiếu phổ thông tại tiểu bang sẽ thắng luôn phiếu của cử tri đoàn tại tiểu bang đó.

Trong lịch sử bầu cử Tổng Thống Hoa kỳ có vài trường hợp bất thường xảy ra. Năm 1787 Quốc Hội Hoa Kỳ đã tranh luận về vấn đề bầu cử Tổng Thống và đề dung hoà hai ý kiến: Tổng thống do Quốc hội bầu hay do dân chúng bầu? **Quốc hội đã biểu quyết dùng cả hai phương thức.** Ngoài phiếu phổ thông, Tiểu bang có nhiệm vụ chọn đại biểu vào Cử tri đoàn (Electoral College) cho mỗi tiểu bang. Tổng số đại biểu của cử tri đoàn tại mỗi tiểu bang bằng tổng số dân biểu liên bang và 2 nghị sĩ liên bang. Ví dụ: Tiểu bang X có 8 dân biểu liên bang và 2 nghị sĩ liên bang: Tổng số cử tri đoàn là 10 người (10 phiếu). Cử tri đoàn của 50 tiểu bang gồm: 100 US nghị sĩ + 438 US dân biểu = 538.

Lịch sử bầu Tổng Thống Hoa Kỳ cũng đã ghi lại năm 1800, ứng cử viên Thomas Jefferson và ứng cử viên Aaron Burr mỗi người nhận 73 phiếu. Sự kiện này đã được trình Hạ Nghị Viện, chiếu Hiến Pháp Hoa Kỳ để quyết định và UCV Jefferson đã đắc cử. Cuộc bầu cử năm 1824 và 1876 cũng do Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ quyết định mặc dù ứng cử viên trong hai cuộc bầu cử này không nhận được đa số phiếu phổ thông.

Năm 2000, Tối Cao Pháp Viện phán xét cho George W. Bush đắc cử chức vụ Tổng Thống nhờ có phiếu cử tri đoàn cao hơn phiếu cử tri đoàn của Al Gore, nhưng phiếu phổ thông của Al Gore cao hơn phiếu phổ thông của George W. Bush. Hiện nay, có khuynh hướng vận động bãi bỏ phiếu cử tri đoàn. Nếu khuynh hướng này thắng thế thì những tiểu bang đông dân số

sẽ đè bẹp các tiểu bang có dân số thấp, tạo nên sự bất công giữ các tiểu bang.

Năm 2020, dân số Hoà Kỳ được phỏng định là 332,528,000. Trong đó khoảng 235,087,000 công dân đủ điều kiện đi bầu (Weldon Cooper Center, University of Virginia). Tỷ số ghi danh đi bầu khoảng 70%. Tỷ số ghi danh ước tính này căn cứ vào thông kê bầu cử các nhiệm kỳ trước. Ứng cử Tổng Thống nào thắng đa số phiếu phổ thông (popular vote) sẽ thắng (winner-take-all) phiếu cử tri đoàn (electoral vote) tại tiểu bang đó. Muốn thắng cử UCV Tổng Thống phải đạt được ít nhất 270 phiếu cử tri đoàn trên 538 phiếu. Trong kỳ bầu cử năm 2016, UCV Trump đảng Cộng Hòa đạt được 309 phiếu cử tri đoàn và đã đánh bại bà Clinton chỉ có 229 phiếu.

Vấn đề sai biệt giữa phiếu cử tri đoàn và phiếu phổ thông có thể xảy ra vì sự sai biệt dân số và số cử tri đoàn giữa các tiểu bang. Tiểu bang không thể quân phân dân số chính xác khi ấn định số dân biểu Liên bang. Do đó đã xảy ra trường hợp, một ứng cử viên có đa số phiếu phổ thông nhưng lại không có đủ số phiếu cử tri đoàn như trường hợp Al Gore năm 2000 và trường hợp của bà Clinton năm 2016.

Tất cả các khiếu nại, nếu có, về bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ sẽ được chung quyết bởi Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ (US Supreme Court) nếu các biện pháp giải hoà hành chánh (administrative mediation) không đạt được kết quả.

Trần Xuân Thời



Tình Thu!

Tác giả: Khương Thụy Phùng
(Hậu Duệ VNCH - Đan Mạch)



Gửi Thu một chút nắng vàng
Còn vương giọt nắng cuối đàng mong manh
Gửi thu một chút mây xanh
Quyện trong gió thoảng vòng quanh vui đùa

Hương thu êm dịu cuối mùa
Tình thu man mác nhẹ khuya cõi lòng
Lá thu trong gió xoay vòng
Lượn qua lượn lại rớt trong tay nàng

Mưa thu bất chợt ghé ngang
Út nhem mái tóc nhuộm vàng sắc thu
Trời thu như phủ sương mù
Thầm thì gió hát như ru mộng lành

Thu cười mắt biếc long lanh
Môi Thu chín mọng khiến anh thần thờ
Yêu thu nên viết thành thơ
Say trong giấc mộng tình mơ nồng nàn

Tiếng thu hòa quyện tiếng đàn
Tạo nên giai điệu ngập tràn yêu thương
Chạnh lòng hương sắc vẫn vương
Lá vàng trải khắp con đường chiều nay
Tình thu mãi mãi đắm say
Hương thu thơm mãi như ngày đầu tiên



Chân Lý Cuộc Đời!

Tác giả: Khương Thụy Phùng

20 câu....chân lý cuộc đời!
Mấy ai hiểu thấu những lời dạy răn?
Giàu! Không phải nhiều của ăn
Nhưng giúp đỡ kẻ, lết lẩn ngoài đường
Thành công chẳng phải chuyện thường
Những lần vấp ngã kiên cường đứng lên
Dừng cảm nghĩ chẳng kêu rên
Cũng sợ, nhưng nếu mình ên vẫn làm

Hạnh phúc những thứ ta ham
Giữ cái đang có, tham lam làm gì?
Tình yêu bất diệt là chi?
Là yêu trọn kiếp cùng đi chung đường

Cống hiến là sự yêu thương
Thời gian dụng cụ đo lường tình thân
Trưởng thành tư tưởng tinh thần
Đó là những thứ ta cần hôm nay

Cô đơn quả thật đắng cay
Điều tồi tệ nhất tự tay chính ta
Thuận lợi chấp cánh bay xa
Khó khăn, đau khổ là đà vươn lên

Chưa thử đừng bỏ qua bên
Chấp nhận thử thách tạo nên kiên cường
Nơi lạnh không phải Băng Dương
Chính là nơi thiếu tình thương loài người

Lo lắng đánh mất nét tươi
Càng thêm tồi tệ nụ cười héo hon
Xin lỗi là cách vẹn tròn
Dù sai hay đúng vẫn còn xã giao

Cuộc sống phải có gian lao
Học cách đối phó buồn nào cũng vui
Muốn tâm hồn sống thanh thoi
Thì học tha thứ dù đời bất công

Kiến thức không thể tự không
Từ trời rơi xuống mà xông vào thừa (thừa hưởng)
Hành động là thứ ta ưa
Tất cả bất động nếu chưa động hành

Thời gian liều thuốc chữa lành
Vết thương sâu mấy cũng nhanh xoa nhòa
Mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi hoa
Nỗi khổ nhà nọ, chẳng qua nhà này

Xét đi xét lại mới hay
Chân lý đích thực ở ngay tim mình
Đó là những thứ tâm linh
Chân lý dẫn đến an bình bình an



TRANG HÌNH SINH HOẠT CÁC HỘI THỦ ĐỨC KHẮP NƠI



Hình THT Trần
Xuân Thời và Thủ
Đức: VA-MD-DC tại
nhà hàng Harvest
Moon



Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị đồng ca



Quan khách tại địa phương đến tham dự



Bàn Tiếp Tân



Ban Tổ Chức giới thiệu chương trình



Hình ảnh đêm “ Mừng Xuân Canh Tý” do Hội Cựu SVSQTĐ Thủ Đức và Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị của OKLAHOMA tổ chức vào lúc 6:00PM - Chủ nhật, ngày 16-2-2020

BẦU TÂN BAN CHẤP HÀNH HỘI THỦ ĐỨC NAM CALI 2020 - 2023



Không Quân Nguyễn Văn Chuyên (TĐ 1/70) điều khiển buổi họp bầu tân Ban Chấp Hành



MC Nguyễn Văn Chuyên tuyên bố chương trình buổi họp



Đại Tá Lê bá Khiếu phát biểu mở đầu



Niên Trưởng Đại Tá Trần Ngọc Thống, khóa 1TĐ, năm nay 97 tuổi ...



TĐ Ngô Thế Phú xin phát biểu ý kiến là phải dùng lá phiếu kín để quyết định



Kiểm phiếu ngay tại bàn Chủ Tọa Đoàn



TĐ Nguyễn Nam Hà ghi từng con số lên bảng



Và kết quả tổng số phiếu là tuyệt đối 100 % tín nhiệm cũng như lưu nhiệm ban CH cũ thêm 3 năm

BẦU TÂN BAN CHẤP HÀNH HỘI THỦ ĐỨC NAM CALI 2020 - 2023

**ĐẠI HỘI CSVSQ/TB/TĐ
 NAM CALI, KỶ NIỆM 68 NĂM
 NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG
 SĨ QUAN TRỪ BỊ THỦ ĐỨC
 TẠI NHÀ HÀNG PARACEL,
 WESTMINSTER, CA
 NGÀY 13/10/2018**



**HÌNH KỶ NIỆM VỚI TRUNG
 TƯỚNG NGUYỄN BẢO TRỊ
 TRONG ĐẠI HỘI NAM CALI**

**HÌNH KỶ NIỆM VỚI HT NGUYỄN
 TRỌNG THU, HỘI THỦ ĐỨC
 NAM CALI**





Hình Ảnh Sinh Hoạt Hội Cựu SVSQ/TB/TĐ/WA Seattle Mừng Xuân Canh Tý 2020



Hình Ảnh Sinh Hoạt Hội Cựu SVSQ/TB/TĐ/WA Seattle Mừng Xuân Canh Tý 2020



**HỘI NGỘ KHÓA 17
SĨ QUAN TRỪ BỊ
THỦ ĐỨC**



**HỘI NGỘ KHÓA 17
SĨ QUAN TRỪ BỊ
THỦ ĐỨC**



**HỘI NGỘ KHÓA 17
SĨ QUAN TRỪ BỊ
THỦ ĐỨC**



**THT TRẦN XUÂN THỜI THAM DỰ KHÓA 9 KỶ NIỆM 60 NĂM LTVK THỦ ĐỨC (1959-2019)
TẠI NHÀ HÀNG DIAMOND, STANTON, NAM CALIFORNIA, DO NT CỔ VẤN LÊ VĂN SANH
VÀ CÁC BẠN ĐỒNG KHÓA TỔ CHỨC NGÀY 12/10/2019**



**TĐ OREGON THAM DỰ HỘI LUẬN HẠ CỜ CỘNG SẢN
TẠI ĐẠI HỌC OSU, CORVALLIS, OREGON**



TIỆC TẮT NIÊN ÁI HỮU THỦ ĐỨC OREGON, 12/19/2019, PORTLAND, OR





**HỘI ĐOÀN QUÂN NHÂN VÀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA
ARLINGTON, TEXAS CHÀO CỜ ĐẦU NĂM 2020**

HÌNH SINH HOẠT HỘI THỦ ĐỨC Ở NEW SOUTH WALES, AUSTRALIA



Tham gia biểu tình trước tòa đại sứ Việt Cộng tại thủ đô Canberra, Australia



Lễ Thượng Kỳ và Mặc Niệm ở đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Úc Việt tại thủ đô Canberra sau khi biểu tình ở tòa đại sứ Việt Cộng



Hội trưởng Phạm Văn Thông (K10) phát biểu trong buổi sinh hoạt thường kỳ của Hội Thủ Đức



Các thành viên trong Ban Chấp Hành Hội nhiệm kỳ 2019-2021 ra mắt trong lễ kỷ niệm Ngày Truyền Thống lần thứ 68



Các Niên, Huynh trưởng chụp ảnh lưu niệm sau buổi họp



THỦ ĐỨC Wichita Kansas Mừng Kỷ Niệm 9 Năm Thành Lập Hội



**Bản Tin Cư An Tư Ngụy thân ái kính chào tạm biệt
quý Niên Trưởng cùng quý Chiến Hữu và quý độc giả.
Hẹn gặp lại trong Bản Tin kỳ tới. Vì đây là bản tin đầu tiên nên
không tránh khỏi những sơ suất ngoài ý muốn, kính mong sự
thông cảm của tất cả quý vị.**